



Bezinning 651: Begrijpen, aangrijpen, ingrijpen 3

Matteus 17,1-9 = 2° zondag veertigdagentijd en 6 augustus transfiguratie A-jaar ¹

Het Woord

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 'Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt, zal ik hier drie tegen opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!' Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: 'Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.' Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: 'Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het initiatief gaat uit van Jezus. Hij neemt de drie leerlingen mee op een berg. Dat betekent: weg van het alledaagse leven en dicht bij God. De Kerk biedt heel wat gelegenheden aan om zich even terug te trekken en dichterbij God te komen: kerken, bezinningdagen, retraites, abdijen, kloosters, bedevaartsoorden ... We hebben die sterke momenten nodig om ons geloof voldoende te verdiepen en fris te houden. Meer nog: ons geloof te laten groeien.

Er is heel wat te zien in dit bijzonder intens verhaal. Matteus roept de lezer driemaal op om te zien², om te kijken naar Mozes en Elia, naar de wolk en de schaduw van de wolk en naar een stem. Mozes en Elia laten zich zien. De laatste keer wordt gezegd dat de drie leerlingen niemand meer zien behalve Jezus. Jezus zien is echter voldoende om zijn geloof te laten groeien. Ja, God laat zich soms op een indrukwekkende wijze aan mensen zien. Een bijzondere genade. Een sterk moment. Een ingrijpend moment, dat heel het verder leven als volgelingen en verkondigers van Jezus zal bepalen.

¹ Kortrijk, 7 maart 2017.

² Zie het woord 'zie' in Naardense Bijbel (2014) het woord.

Uiteraard zien Petrus, Jakobus en Johannes vooral Jezus, die hier als de verrezen Heer getransformeerd of getransfigureerd is. Jezus' nieuwe identiteit wordt uitgedrukt in een nieuw kleed: wit als het licht. Hier ligt de oorsprong van het priesterkleed, die 'albe' wordt genoemd. Het woord komt van 'albus', het Latijnse woord voor wit. Ja, kleren drukken onze identiteit uit. Denk maar aan de kledij die gevangenen moeten dragen.

De leerlingen kunnen onmogelijk tot bij God komen en ten volle begrijpen wat ze zien. God is te groot, zijn boodschap te breed voor kleine mensen. Maar Jezus komt zelf naar hen toe. Hij grijpt hen aan en wel als degene in wie God zich als het helder zonlicht openbaart. Er kan geen twijfel meer zijn. Zonlicht is krachtig en sterk en bovendien voelbaar in zijn warmte.

Het Woord in mijn leven

Ben ik zeker van de verrijzenis? Indien niet: wat doet mij twijfelen? Is spreken over de dood moeilijk voor mij? Waarom wel/niet? Heb ik al een dergelijke godservaring meegemaakt. Verlang ik een dergelijke godservaring mee te maken?

Bidden met het Woord

Heer,
U grijpt mensen aan,
niet met geweld,
niet beknellend,
niet kwetsend,
maar leven gevend,
vertrouwen wekkend.
Het schenkt ons het visioen:
een inkijk in Uw eeuwigheid.
Het doet ons verlangen
naar U en de eeuwigheid,
naar het hemels licht,
naar Uw stralend aangezicht,
naar Uw heilige goddelijkheid.
Uw aanraking
is sterk ingrijpend.
Het verandert ons,
geeft ons een nieuwe identiteit.
U bekleedt ons
met de nieuwe mens
naar Uw beeld.
Leer ons horen en luisteren
en doen wat U zegt.
Zo groeit Uw Rijk. Amen.

© Eric Haelvoet 2017