



Bezinning 649: Hij zal opstaan

Matteus 27,62-66 = fragment passiezondag A-jaar

Het Woord

De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: 'Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: "Na drie dagen zal Ik uit de dood opstaan." Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: "Hij is opgestaan uit de dood," en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.' Pilatus antwoordde: 'U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.' Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

We vinden dit verhaal alleen bij Matteus. Er zijn joden op de plaats van Matteus' kerkgemeenschap in de jaren tachtig, die beweren dat heel het verhaal over Jezus' verrijzenis bedrog is. Ze zeggen immers dat Jezus' leerlingen zijn lichaam hebben weggenomen en dan vertellen dat Jezus verrezen is. Dit verhaal moet dat vals gerucht de kop indrukken.

Pilatus gaat niet helemaal mee in hun wens. Ze mogen het graf beveiligen maar niet met de Romeinse soldaten van Pilatus. Daarvoor moeten ze hun eigen tempelwacht inschakelen. Ze krijgen dus alles in hun eigen handen.

Maar Matteus slaagt erin toch tweemaal al het verrijzenisgeloof te laten klinken. Eerst uit Jezus' mond: 'Na drie dagen zal Ik uit de dood opstaan.' En dan uit de mond van de leerlingen: 'Hij is opgestaan uit de dood.' Wie de kernboodschap van de christenen bestrijdt, verwoordt ondertussen wel die kernboodschap.

Er zit ook iets ironisch in dit verhaal. Zou de dood een verzegeling en wachten nodig hebben om een dode in zijn greep te houden? Niets en niemand zal verhinderen dat Jezus uit de doden opstaat, zoals Hij gezegd heeft.

Het Woord in mijn leven

Heb ik een verklaring voor Jezus' verrijzenis die niet klopt met de evangeliën en het christelijk geloof? Kan ik vanuit de grond van mijn hart belijden: 'Jezus is opgestaan uit de dood?'

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent verrezen uit de dood.
Het is de kern van ons geloof.
Toch gelooft niet iedereen dat.
U begrijpt onze twijfels,
onze aarzeling en vragen,
onze verwondering,
onze menselijke denkconstructies.
Breng ons tot het geloof in U,
in Uw verrijzenis,
en in het eeuwig leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2017