



Bezinning 647: Trouwe volgelingen

Marcus 15,40-47 = fragment passiezondag B-jaar

Het Woord

Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus de jongere en van Joses, en Salome. Toen Hij in Galilea verbleef, waren deze vrouwen Hem gevolgd en hadden ze voor Hem gezorgd, net als vele andere vrouwen die met Hem waren meegereisd naar Jeruzalem. Toen de avond al gevallen was (het was de 'voorbereidingsdag', dat wil zeggen de dag voor de sabbat), kwam Josef van Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het Koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreesde Pilatus dat Hij al dood zou zijn en hij riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was, en toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Josef. Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde Hem in het linnen. Daarna legde hij Hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses keken toe in welk graf Hij werd gelegd.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Op het scharniermoment tussen Jezus' dood en zijn verrijzenis spelen vrouwen een centrale rol. Wat niet duidelijk was uit het evangelie van Marcus tot nog toe, blijkt nu een gegeven te zijn. Vele vrouwen hebben Jezus gevolgd, al van in Galilea. Het is een zeer ongewoon gebeuren dat een rabbi door vrouwen verzorgd wordt, hier zelfs door veel vrouwen. Bovendien drukken de twee werkwoorden 'volgen' en 'dienen' iets wezenlijks uit over het christelijk geloof. Is Jezus volgen en Hem dienen niet de essentie van ons geloof?

Deze twee verzen openbaren nog iets anders. In het begin van het lijdensverhaal wordt gezegd dat 'allen' Jezus in de steek lieten en wegvluchtten (Marcus 14,50). Maar hier zijn vele vrouwen nog steeds in Jezus' nabijheid, zelfs tot na zijn dood.

En er is ook een man, zelfs een aanzienlijk raadsheer, dus iemand van het Sanhedrin, die Jezus' leerling is. Het staat er zo mooi: 'Hij verwachtte ook zelf het Rijk Gods.' Hij is moedig want hij onderneemt gewaagde stappen tot bij Pilatus en mag Jezus' lichaam begraven. Pilatus vergewist zich echter eerst van Jezus' dood, verwonderd dat die al zo snel is ingetreden. Op deze manier wordt gezegd dat Jezus werkelijk gestorven is.

Omdat het de vooravond van de sabbat is, gebeurt het begraven heel snel. Er wordt niet vermeld waar het rotsgraf zich bevindt. Het moet zo snel gaan dat men Jezus niet zalft. Men begraaft de doden in een linnen doek. Zo ook Jezus.

En daar zijn alweer de twee vrouwelijke getuigen van Jezus' graflegging, die straks, op de eerste dag van de week, naar het graf zullen gaan om Hem te balsemen (Marcus 16,1).

Het Woord in mijn leven

Hoe sterk volg en dien ik Jezus? Mag mijn zorg voor Jezus mij echt iets kosten? Kan ik getuigend aanwezig zijn bij iemand die gestorven is?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U nodigt ons allen uit
U te volgen en te dienen.
Veel vrouwen volgden U,
en ze dienden U vol zorg,
onopvallend maar trouw.
Ze blijven in Uw nabijheid,
ook als het gevaarlijk is,
zelfs tot na Uw dood.
Ook Josef van Arimatea
was Uw leerling
en toonde grote moed.
Hij gaf U een waardige begrafenis.
Dank voor deze voorbeelden.
Blijf mij altijd tonen
hoe ik U kan volgen
en U trouw kan dienen
tot in mijn eigen dood. Amen.

© Eric Haelvoet 2017