



Bezinning 643: Als een terrorist

Matteus 27,38-44 = fragment passiezondag A-jaar

Het Woord

Daarna werden er naast Hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van Hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem: 'Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red Jezelf dan maar en kom van dat kruis af!' Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: 'Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet. Hij is toch Koning van Israël, laat Hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die Hem nu dan redden, als Hij Hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: "Ik ben de Zoon van God.'" Precies zo beschimpten Hem de misdadigers die samen met Hem gekruisigd waren.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus hangt aan het kruis. Het kruis is zijn koninklijke troon. En zijn hofhouding bestaat uit twee rovers of bandieten of terroristen. Jezus zelf had het gezegd bij zijn arrestatie in de Hof van Olijven: 'Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben' (Matteus 26,55). Het verwijst ook naar een ander vers, waarin Jezus kiest voor de zondaars: 'Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars' (Matteus 9,13).

Jezus wordt bespot, gehoond en beschimpt. Daarbij vallen heel wat titels van Jezus: Hij die de tempel in drie dagen weer opbouwt, tweemaal Zoon van God, Hij die anderen redt, Koning van Israël, Hij die op God vertrouwt. Alle titels kloppen, maar ze zijn spottend bedoeld en men interpreteert die titels altijd foutief. En dat omdat het messiasbeeld van de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten niet overeenkomt met Jezus' beeld over zichzelf. Jezus moet een superheld zijn die van het kruis afkomt en zo zichzelf redt.

Enmaal zitten ze er helemaal naast. Volgens het Sanhedrin *kan* Jezus zichzelf niet redden. Maar Jezus kan dat wel degelijk, maar Hij *wil* zichzelf niet redden. Hij kiest bewust voor de zwakheid om zo het verrassend plan van God te vervullen.

De rovers worden in dit fragment bij het begin en op het einde vermeld. Ze vormen een inclusie. Jezus maakt zijn doodstrijd door te midden van terroristen. De vernedering is totaal.

Tweemaal wordt Psalm 22 geciteerd: 'Hun hoofden schuddend' en 'Hij heeft vertrouwd op God, laat Hij Hem bevrijden, als Hij Hem tenminste wil' (verzen 8-9). Jezus kent de psalmen. Hij heeft er talloze malen mee gebeden. Hij doorleeft zijn lijden vanuit die psalm. En Matteus interpreteert het einde van Jezus' aardse leven met die psalm. Daarom is het heel zinvol Psalm 22 als geheel te bidden tijdens de Goede Week.

Het Woord in mijn leven

Werden ooit op mij etiketten of titels gekleefd, die totaal het tegengestelde zijn van mijn ware identiteit? Hoe ging ik daarmee om? Hoe zou ik daarmee willen omgaan? Kies ik er soms voor om mij zwak op te stellen? Indien wel, waarom?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent de Zoon van God,
maar U werd behandeld
als rover of terrorist.
De vernedering van het kruis
werd nog radicaal verdiept
door hoon en spot,
door leugens en misprijzen.
En U: U zwijgt en lijdt.
U gaat moedig Uw weg,
de weg die de hemelse Vader
voor U heeft bereid.
Want U wil gehoorzamen
aan het plan van God:
voor ons vol vragen,
maar geheel vervuld
van goddelijke wijsheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2017