



Bezinning 638: De Lijdende Dienaar

Marcus 15,16-20 = fragment passiezondag B-jaar

Het Woord

De soldaten leidden Hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken Hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doortakken en zetten Hem die op. Daarna brachten ze Hem hulde met de woorden: 'Gegroet, Koning van de joden!' Ze sloegen Hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden Hem, en bogen onderdanig voor Hem. Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze Hem het purperen gewaad uit en deden Hem zijn kleren weer aan.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit gebeuren was in het geheel niet nodig. Na het proces en het verdict moest de beslissing uitgevoerd worden. Maar de Romeinse soldaten willen fun, ze willen spelen met deze man waarover gezegd wordt dat Hij de Koning van de joden is. Honderden soldaten rond een enkele, weerloze en geweldloze mens. Het is deerniswekkend. Je krijgt er de rillingen van langs de ruggengraat. Zoveel vernedering en spot. Hoe meer je je met Jezus vereenzelvigd, hoe sterker de rillingen.

Marcus gebruikt een techniek die we wel vaker in de evangeliën zien: veel werkwoorden gebruiken om te beklemtonen hoe erg het allemaal is. Hier zeven werkwoorden. Zeven, de grens van het menselijk draaglijke. Erger kan het niet.

Ze hangen Jezus een purperen gewaad rond de schouders, de kledij van de koning. Purper was alleen voor de rijken, want purper was heel duur. Een kroon van doortakken. En een rietstengel als scepter. Drie attributen om de spot te drijven met Jezus, die door het Sanhedrin voor Pilatus beschuldigd werd als Koning van de joden (Marcus 15,2).

Jezus is Koning, maar niet zoals het Sanhedrin, Pilatus, het volk en deze soldaten het begrijpen. Verkeerd begrepen worden is op zich al kwetsend en lastig.

Met dat alles zegt Marcus dat Jezus de Lijdende Dienaar is (Jesaja 50,5-6). Hij is totaal passief. Doet niets. Zegt niets. Laat het gebeuren. En bewaart zijn innerlijke waardigheid, Hij de Zoon van God.

Het Woord in mijn leven

Welke spelletjes speel ik met mensen, die voor hen (zeer) vernederend zijn? Ben ik soms het mikpunt van spot en vernedering? Wat doet het mij als ik me inleef in Jezus, lijdend onder al die bespottingen en vernedering?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U hebt veel geleden
en op vele manieren.
Alles hebt U doorstaan
als de Lijdende Dienaar:
geen woorden, geen daden.
Het maakt mij echt onrustig
als ik me nu realiseer
dat U al veel moest lijden
door mijn kwaad en zonden.
Het raakt U allemaal diep.
Maar U draagt en verdraagt het.
U vergeeft en geeft nieuwe kansen.
Help mij te groeien tot een mens
die niemand bespot of vernedert.
Laat me groeien in eerbied,
in een steeds dieper respect
voor elke mens, wie dan ook.
En ja, ik weet het wel degelijk:
U hebt alles in liefde verdragen
om ons definitief te verlossen
uit het kwaad en de dood.
Hoe zal ik U daar ooit
genoeg voor danken,
mijn Heer en mijn God? Amen.

© Eric Haelvoet 2017