



Bezinning 637: Spot en vernedering

Matteus 27,27-31 = fragment passiezondag A-jaar

Het Woord

De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om Hem heen. Ze kleedden Hem uit en deden Hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van doornakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven Hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor Hem op de knieën. Spottend zeiden ze: 'Gegroet, Koning van de joden,' en ze spuwden op Hem, pakten Hem de rietstok weer af en sloegen Hem tegen het hoofd. Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze Hem de mantel uit, deden Hem zijn kleren weer aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze scene sluit het gedeelte af van Jezus' proces voor Pilatus. Deze veroordeelde Jezus tot de kruisdood. En zette de ketting van fysiek geweld in gang: hij liet Jezus geselen, een gruwelijk gebeuren, waarbij heel wat bloed vloeide. Nu nemen Romeinse soldaten dat geweld over. Een hele cohorte verzamelt rond Jezus: tussen 480 en 700 man. Matteus beklemtoont dat de bespottung door velen gebeurt.

Dan volgen acht werkwoorden, die alle spot en parodie verwoorden, maar vooral lichamelijk geweld. Het begint met het uitkleden en eindigt met het aankleden. En midden in al die vernederingen en fysiek geweld is er de verbale spot: 'Wees gegroet, Koning van de joden!' De aanklacht van het Sanhedrin is verder uitgedijd naar de heidense soldaten. Wat klein is begonnen, is heel breed uitgegroeid. Zo is het kwaad.

Men geeft Jezus een soldatenmantel. De rietstengel moet cynisch de konings scepter voorstellen. Er is een kroon, maar gemaakt met takken van een doornstruik. Men wil bloed zien. Al deze handelingen verwijzen naar de Lijdende Dienaar (Jesaja 53).

Het zijn heidenen die Jezus bespotten. Zonder dat ze het weten, eren ze Jezus als de Koning van de joden, zij het met een duidelijk negatieve bedoeling. Ze maken de cirkel rond, die begonnen is met de heidense wijzen uit het oosten, die 'de pasgeboren Koning van de joden kwamen eren' (Matteus 2,2).

Het Woord in mijn leven

Maak ik soms deel uit van een groep die een enkeling bespot en vernedert? Gebruik ik fysiek geweld? Indien wel: wie en wat kan me helpen? Ben ik zelf slachtoffer geweest van bespotting door een groep? Indien wel: hoe ben ik daarmee omgegaan en hoe zou ik er nu willen mee omgaan?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent de Zoon van God,
een en al weerspiegeling
van zijn oneindige liefde
voor elke mens ter wereld.
Er zijn heel wat mensen
die U bespotten en honen,
ook nog in onze dagen.
Het doet ons diep pijn,
want we houden van U,
we geloven oprecht in U.
U vergeeft het iedereen.
Vergeef ook ons, Heer,
als wij U ooit vernederden,
rechtstreeks of onrechtstreeks
in een van Uw mensen.
Geef dat we niemand bespotten,
maar respect en eerbied opbrengen
voor elke persoon, wie dan ook,
ook onze grootste tegenstrevers.
Want ze zijn altijd
kinderen van Uw en onze Vader. Amen.

© Eric Haelvoet 2017