



Bezinning 636: Wees heilig

Leviticus 19,1-2.17-18 = 7^o zondag A-jaar; eerste week veertigdagentijd maandag ¹

Het Woord

De Heer zei tegen Mozes: 'Zeg tegen de gemeenschap van Israël: "Wees heilig, want Ik, de Heer, jullie God, ben heilig.

...

Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer.'"

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Mozes moet van de Heer aan het volk Israël zeggen: 'Wees heilig.' Het Hebreeuws woord voor 'heilig' betekent letterlijk 'apart'. God zet mensen apart van de rest. God kiest een volk uit om het apart te zetten van de andere volkeren. God wijdt voorwerpen om ze apart te zetten van het profane en enkel nog gebruikt te worden in de tempel, de synagoge ... Het zijn heilige mensen en voorwerpen, het is een heilig volk.

Maar die uitverkiezing is ook een opdracht. Ze moeten zich nu spiegelen aan God en in het leven staan zoals God in het leven staat. Ze moeten Gods morele kwaliteiten integreren en zelf ook het goede doen, dat God doet. Zo moet het volk Israël Gods morele volmaaktheid weerspiegelen.

Daarom zegt God: 'Wees heilig *want* Ik ben heilig.' Omwille van onze gehechtheid aan God en in opdracht van Hem moeten we heilig zijn. Uitverkiezing, roeping en zending tegelijk.

In het tweede gedeelte gaat het over het hart. Het hart is in semitische zin de zetel van de gevoelens en de plaats waar de beslissingen vallen. Want zoveel van ons handelen wordt bewogen door onze gevoelens. Maar ons hart is heel dubbel: er leven edele, mooie en goede gevoelens, maar ook lage, egoïstische, begeertevolle en slechte gevoelens in ons hart. Het is onze opdracht de negatieve gevoelens – zoals haat voor een medemens – niet te koesteren en dus te

¹ Mariakerke, 15 februari 2017.

vermeerderen. Neen, we moeten die negatieve gevoelens in ons hart bestrijden en ze laten wegsmelten. In ons hart mag geen haat leven, zelfs niet tegen een medemens. Ook wrok mag er niet aanwezig zijn. Aan ons om creatief de wegen te vinden om alle negatieve gevoelens te overwinnen, zodat ze ons niet tot negatieve daden kunnen leiden. Bij Jezus zal het klinken: 'Zalig de zuiveren van hart' (Matteus 5,8), een uitspraak die we ook in Psalm 24,4 vinden.

We zijn medeschuldig aan het kwaad dat een ander verricht als we hem niet terechtwijzen. Soms moeten we spreken. Niet spreken kan echt verkeerd zijn. Het kwaad blijft zich dan herhalen.

Zo mogen we ons ook niet wreken. Niets is zo hardnekkig als de wraak. Poets wederom poets. En steeds erger, steeds pijnlijker. Een spiraal van kwaad, die geen einde kent. Neen, God wil dat we die spiraal van kwaad stoppen en wel in onszelf. Geen wraak. Dat betekent niet dat we het kwaad maar moeten laten gebeuren. De opdracht om terecht te wijzen houdt in dat men het kwaad ziet, benoemt en moedig en op de juiste toon met de dader bespreekt. Een kunst die we niet snel onder de knie hebben.

Het Woord in mijn leven

Zie ik mezelf als een persoon die God aan zich gebonden heeft, waardoor ik apart sta en in die zin heilig ben? Weet ik voldoende hoe God met mensen omgaat om zijn morele gedragingen te kunnen spiegelen? Wat doe ik om negatieve gevoelens in mijn hart weg te laten smelten? Ben ik voldoende sterk en tactvol om iemand op de juiste manier terecht te wijzen? Hoe stop ik de spiraal van geweld en kwaad?

Bidden met het Woord

God, U bent de Ene,
de Enige die heilig is.
Want U bent echt apart:
goed, wijs, liefdevol,
zonder haatgevoelens,
zonder wrok, zonder wraak.
U hebt alle mensen lief.
Zuiver mijn hart.
Doorstroom mij altijd
met Uw warme liefde,
zodat ik Uw liefde uitstraal
voor elke zuster en broeder
van de hele wereld.
Want ik wil heilig zijn
zoals U heilig bent. Amen.

© Eric Haelvoet 2017