



Bezinning 633: Passiviteit als protest

Lucas 23,5-12 = fragment passiezondag C-jaar

Het Woord

Maar ze bleven hardnekkig beweren: 'In heel Judea ruit Hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier!' Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of Hij uit Galilea kwam. En toen hij beseftte dat Hij onder Herodes' gezag viel, stuurde hij Hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde Hem al heel lang ontmoeten omdat hij veel over Hem gehoord had. Bovendien hoopte hij Hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg Hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet een keer. De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen Hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met Hem door Hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij Hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Alleen in het Lucasevangelie vinden we het verhaal van Jezus bij Herodes Antipas. Pilatus hoort dat Jezus uit Galilea komt en vooral daar actief geweest is. Een van de vier zonen van Herodes de Grote is Antipas, de viervorst in Galilea. Ter gelegenheid van het joodse paasfeest is hij in Jeruzalem. Pilatus stuurt Jezus dus naar hem, ofschoon het zijn vijand is. De hete aardappel wordt op het bord van een ander gelegd. Een zachte man is Antipas niet: hij liet bijvoorbeeld Johannes de Doper doden.

Deze politieke heerser wilde Jezus al lang eens zien (zie bv. Lucas 9,7-9). Maar Jezus gaat hem niet opzoeken, ofschoon de heerser in Tiberias woont, dus aan het meer van Galilea. Herodes wil Jezus *zien*, en vooral niet *horen*. Het werkwoord 'zien' staat er driemaal. Sensatie dus. Jezus is wijd en zijd bekend en Herodes wil Hem daarom eens in levende lijve zien. En meer: Hem een wonder zien doen. Het spektakel om het spektakel. Amusement. Om een straf verhaal te hebben en ermee te kunnen pochen.

Jezus heeft hem door. Hij zegt daarom niets. Hij zwijgt en doet geen wonder. Passiviteit als protest. Jezus doet geen wonder op bevel (Lucas 11,16.29). Ontgoocheld drijft Herodes dan maar de spot met Jezus. Het behoort tot de orde van het spel. En dan zendt hij Jezus terug naar Pilatus. Echter zonder veroordeling.

Door dit gebeuren worden Pilatus en Herodes vrienden. Een joodse heerser die bevriend wordt met de bezetter. Ondanks alles heeft Jezus deze twee met elkaar verzoend.

Het Woord in mijn leven

Hoe belust ben ik op spektakel zonder persoonlijk engagement? Mogen profeten mij iets zeggen wat me uit mijn comfortzone weghaalt? Kwets ik mensen door hen te honen en te bespotten, door een spel met hen te spelen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
de machthebbers solden met U:
van het Sanhedrin naar Pilatus,
van Pilatus naar Herodes,
van Herodes naar Pilatus.
Niemand van hen
wil echt naar U luisteren,
en zeker niet in U geloven.
Als de Lijdende Dienaar,
uit protest en als teken
zwijgt U in alle talen,
doet U geen enkel teken.
Het heeft geen zin te spreken
als men niet wil luisteren.
Geef dat ik blijf luisteren,
vooral naar profeten,
die mij Gods wil openbaren.
Geef dat ik niemand kwets
door spot, hoon en gemene spelletjes.
Leer mij wanneer ik beter kan zwijgen
omdat spreken volstrekt zinloos is. Amen.

© Eric Haelvoet 2017