



## Bezinning 632: De terroristendood

Marcus 15,6-15 = fragment passiezondag B-jaar

### Het Woord

Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest een gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden vermoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun: 'Wilt u dat ik de Koning van de joden vrijlaat?' Want hij begreep wel dat de hogepriesters Hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: 'Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de Koning van de joden noemt?' En ze begonnen weer te schreeuwen. 'Kruisig Hem!' riepen ze. Pilatus vroeg: 'Wat heeft Hij dan misdaan?' Maar ze schreeuwden nog harder: 'Kruisig Hem!' Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij Hem eerst nog had laten geselen.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

De rechtszaak tegen Jezus voor de landvoogd, vertegenwoordiger van de Romeinse keizer, is wel bijzonder kort en wordt in een minimum van tijd afgehaspeld. Men wil dat alles achter de rug is voordat het joodse paasfeest begint. En Marcus is niet geïnteresseerd in een volledig historisch verslag, maar vermeldt alleen die elementen die hem werkelijk interesseren.

Hij spreekt over de gewoonte van Pilatus elk jaar een gevangene vrij te laten volgens de keuze van het volk. Die gewoonte wordt nergens buiten de evangelies vermeld. Hoe dan ook, op dit punt van zijn lijdensverhaal introduceert Marcus het volk. Het is een menigte, want ter gelegenheid van het paasfeest zijn er vele duizenden joden uit binnen- en buitenland naar Jeruzalem gekomen.

Pilatus laat het volk de keuze tussen Barabbas en Jezus. Over Barabbas – letterlijk 'zoon van de vader' – zegt de evangelist drie dingen: hij is een oproermaker, hij pleegde een moord en hij is geboeid en dus gevangen genomen. Pilatus wil met deze keuze zijn eigen verantwoordelijkheid voor de dood van Jezus minimaliseren. Het volk wil namelijk zijn dood. Bovendien blijft hij vragen welk kwaad Jezus gedaan heeft.

Tot driemaal toe spreekt de landvoogd over Jezus als over de Koning van de joden.<sup>1</sup> Maar het volk blijft roepen, steeds harder, dat Jezus moet gekruisigd worden. Het is de dood die voorbehouden is voor slaven, bandieten en terroristen. Jezus wordt dus in die groep ingedeeld. De moordenaar komt vrij, Jezus, de ware Zoon van de Vader (Bar-Abba-s) wordt als zware misdadiger gekruisigd.

Jezus wordt niet gestenigd, wat nochtans de joodse straf is voor grote misdaden (Leviticus 24,1-6), maar gekruisigd. Beide waren even gruwelijk. En de gruwel begint nu al: Jezus wordt gezeseld. Dat gebeurt met een bundel koortjes, met loodballetjes aan bevestigd. Het gebeurde dat mensen door de geseling stierven, zo hard ging men tekeer. Het is het begin van Jezus' zware lijdensweg.

## **Het Woord in mijn leven**

Ben ik een lawaaimaker die graag de fouten van anderen bestraft wil zien? Stel ik me soms keihard op tegen iemand? Hoeveel haat leeft er in mij?

## **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
Uw rechter speelt U uit  
tegen een terrorist.  
En het volk kiest ervoor  
die laatste vrij te laten  
en U te laten sterven,  
nog wel de terroristendood.  
Maar op dit beslissend moment  
blijft U volkomen passief.  
U doet niets, U zegt niets.  
Door lijden en dood heen  
wil U ons bevrijden  
door die dood te overwinnen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

---

<sup>1</sup> De verzen 15,2.9.12.