



## Bezinning 630: Leugens en vaagheid

Lucas 23,1-5 = fragment passiezondag C-jaar

### Het Woord

Ze stonden allen op en leidden Hem voor aan Pilatus. Daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen Hem in: 'We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat Hij van zichzelf zegt de Messiaanse Koning te zijn.' Pilatus vroeg Hem: 'Bent U de Koning van de joden?' Jezus antwoordde: 'U zegt het.' Daarop zei Pilatus tegen de hogepriesters en de samengeschoolde menigte: 'Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.' Maar ze bleven hardnekkig beweren: 'In heel Judea ruit Hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier!'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Dit fragment begint met de woorden: 'Ze stonden allen op.' Ze: dat zijn de leden van de 'raad van oudsten van het volk, hogepriesters en schriftgeleerden.' Het gaat over het Sanhedrin, het hoogste rechtscollege van het joodse volk. Voor hen is het duidelijk: Jezus noemt zichzelf Zoon van God en stelt zichzelf dus gelijk aan God. Toch spreken ze geen veroordeling uit. Ze brengen Hem naar Pilatus, die in Jeruzalem is ter gelegenheid van het Paasfeest.

Voor Pilatus, de vertegenwoordiger van de keizer van Rome, beschuldigen ze Jezus van drie misdaden: Jezus brengt het volk op het slechte pad, Hij weerhoudt de mensen ervan belastingen te betalen aan de keizer en Hij zegt van zichzelf dat Hij de messiaanse Koning is. Dit zijn ernstige klachten.

Laten we ze even hernemen. Jezus het volk van het slechte pad afbrengen? We horen geen concrete feiten. We weten dat Lucas Jezus juist afschildert als een groot profeet die de mensen naar het goede leidt, naar alles wat God wil. Geen belastingen betalen aan de Keizer? Hij heeft toch gezegd: 'Geef wat van de keizer is, aan de keizer!' En dit als antwoord op de vraag: 'Is het toegestaan belastingen te betalen aan de keizer of niet?' (Lucas 20,22.25). En Jezus geeft zich uit als messiaanse Koning. Jezus heeft altijd geweigerd welke politieke rol dan ook op te nemen. Hij wil geen geweld gebruiken om de Romeinen buiten de landsgrenzen te drijven. De manier waarop Hij Jeruzalem binnentrok, vermijdt juist alle elementen die aan een politieke doelstelling zouden kunnen doen denken. De beschuldigingen zitten dus vol leugens en vaagheid.

Pilatus speelt alleen op de derde beschuldiging in, zelfs maar op de helft ervan. Is Jezus Koning van de Joden? Niet in politieke, maar wel in religieuze zin. Pilatus begrijpt het antwoord van Jezus ook in die zin, want hij zegt dat Hij geen schuld vindt in Jezus. Lucas vindt het belangrijk te benadrukken dat de Romeinen niet de eigenlijke schuldigen zijn van Jezus' dood. Hetzelfde zal Lucas beweren over de dood van Paulus.

Maar de hogepriesters dringen aan en hernemen de eerste aanklacht. Plots blijkt ook het volk aanwezig te zijn. Het net rond Jezus blijkt groter en breder te zijn dan eerst gedacht. De overheden zullen hun doel bereiken. Ze vatten daarom het Lucasevangelie samen. Jezus is begonnen in Galilea (Lucas 4,14) en daarna onderwees Hij de mensen in Judea.

### **Het Woord in mijn leven**

Overkomt het mij dat mensen mijn goede bedoelingen totaal verkeerd interpreteren om mij te kunnen beschuldigen? Doe ik dat zelf met iemand anders? Kan ik – ook tegen de stroom in – zeggen dat ik iemand onschuldig vind?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U leidt de mensen naar het goede.  
Toch wordt U ervan beschuldigd  
hen op het slechte pad te brengen.  
U blijft ver van alle politiek.  
Toch dringt met U krachtig  
politieke bedoelingen op.  
U concentreert U op het spirituele.  
Maar men negeert dit wezenlijke.  
Gelukkig zijn er ook  
die getuigen over Uw onschuld.  
Laat ook mij zo iemand zijn.  
Ik getuig vol liefde over U  
dat U de mensen naar het goede leidt  
en dat U een Rijk opbouwt  
waar God mag heersen  
en elke mens tot zijn recht komt.  
Laat me trouw zijn aan U,  
mijn Heer en Zoon van God. Amen.

© Eric Haelvoet 2017