



## **Bezinning 629: Veelzeggend zwijgen**

**Marcus 15,1-5 = fragment passiezondag B-jaar**

### **Het Woord**

's Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg Hem: 'Bent U de Koning van de joden?' Hij antwoordde: 'U zegt het.' De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen Hem in. Pilatus vroeg Hem toen: 'Waarom antwoordt U niet? U hoort toch waar ze U allemaal van beschuldigen?' Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus.

### **Stilte bij het Woord**

#### **Een woord bij het Woord**

Wat een grote bedoening voor het lot van een persoon, alsof Jezus de grootste terrorist aller tijden is. Een groep, die het op andere moment grondig oneens is met elkaar, is het nu unaniem eens. Ze boeien Jezus, teken van hun visie op Hem: een misdadiger, die ze al eerder ter dood veroordeelden (Marcus 14,64).

Als Jezus bij Pilatus is, volgt een wel heel kort verhoor. De landvoogd van Judea stelt slechts een vraag. Uiteraard is dit een sterke reductie van een ongetwijfeld langere ondervraging. Marcus geeft slechts de reden waarom Jezus door Pilatus ter dood veroordeeld zal worden. Ging het in het Sanhedrin nog over een godsdienstige reden, nu wordt het plots een politieke reden.

Als Pilatus het woord 'koning' gebruikt, bedoelt hij daar uiteraard een aards-politieke functie mee. Maar Jezus gebruikt dit woord voor zichzelf in religieuze betekenis. Want Hij wil niet de rol spelen, die Hem al vaker opgedrongen werd: koning worden en de Romeinse bezetter buiten de landsgrenzen drijven. Hij is Koning, maar dan op het religieuze vlak. Al heeft Jezus nooit over zichzelf gezegd dat Hij Koning is. Deze dubbelheid lost Jezus op door enkel te zeggen: 'U zegt het.' Daarmee moet Pilatus het doen.

Op die onzekere situatie reageren de hogepriesters met veel klachten tegen Jezus. Maar ze blijven vaag. Niet een wordt als een concreet feit benoemd. Maar Jezus zwijgt. Pilatus vindt dat vreemd en is verwonderd. Pilatus beseft goed dat hier over het leven of de dood van Jezus beslist zal worden. Maar de beschuldigde zwijgt en doet geen enkele poging om alsnog de zaak in zijn voordeel te laten evolueren. Alhoewel! Jezus weet dat Hij deze weg moet gaan, dat het lijden en

de dood deel uitmaken van zijn grote, goddelijke roeping en zending. Er is geen andere weg. Door te zwijgen gehoorzaamt Hij dus aan zijn Vader, aan God.

### **Het Woord in mijn leven**

Heb ik ooit deel uitgemaakt van een relatief grote groep om een enkeling 'de les te lezen'? Indien wel: hoe kijk ik daar nu op terug? Heb ik ooit het woord 'misdadiger' op iemand gekleefd, ofschoon hij of zij dat niet verdiende? Beschuldig is soms iemand zonder dat ik dat met feiten hard kan maken? Ben ik omgekeerd ooit in die zin het slachtoffer geweest?

### **Bidden met het Woord**

Heer,  
U bent een en al goedheid.  
In U zien we Gods liefde,  
die oceaan van leven.  
En toch werd U veroordeeld,  
als een misdadiger behandeld,  
door een grote groep belaagd.  
In een wonderlijke grootheid  
weerstand U Uw rechters.  
Uw zwijgen was veelzeggend.  
Als de Lijdende Dienaar  
hebt U Gods wil gedaan,  
tot het bittere einde toe.  
Geef dat ook wij volharden  
en onze roeping volbrengen  
tot het laatste moment  
van ons leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2017