



## Bezinning 626: Petrus weende bitter

Lucas 22,54-62 = fragment passiezondag C-jaar

### Het Woord

Ze grepen Hem vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: 'Die man hoorde er ook bij!' Maar hij ontkende het: 'Ik ken Hem niet eens!' Even later merkte een ander hem op en zei: 'Jij bent ook een van hen!' Maar Petrus zei: 'Welnee, man, helemaal niet.' En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid: 'Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.' Maar Petrus zei: 'Ik weet niet waar je het over hebt.' En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: 'Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je Mij driemaal verloochenen.' Hij ging naar buiten en huilde bitter.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Lucas plaatst de drievoudige verloochening van Jezus door Petrus direct na de arrestatie van Jezus in de Hof van Olijven. Petrus is de enige die Jezus volgt. Van de andere leerlingen is er gewoon geen sprake. Het is moedig van de woordvoerder van de leerlingen om Jezus te volgen, die zich te midden van een horde, aangevoerd door Judas, bevindt. In die groep zijn ook de bevelhebbers van de tempel en de oudsten. Ze vertegenwoordigen het Sanhedrin, het opperste rechtsapparaat van het land en de militaire macht binnen de tempel. Jezus op dat moment volgen was dus niet evident.

Ja, Petrus volgt Jezus. Het duidt erop dat hij leerling van Jezus is. Bij zijn roeping klinkt het duidelijk: Simon, samen met Jakobus en Johannes volgen Jezus (Lucas 5,11). Maar dat gebeurt na een opmerkelijke uitspraak van Petrus: 'Ga weg van mij, want ik ben een zondig man, Heer' (Lucas 5,8). Hij doet die uitspraak na de wonderbare visvangst op het meer van Galilea. Inderdaad, ook nu, op dit zeer prangend moment, bewijst hij dat hij een zondaar is.

Toch volgt hij de gevangen genomen Jezus 'van ver.' Het drukt zijn angst uit zelf ook gearresteerd te worden. Dat risico wil hij niet lopen. Het is die angst die hem tot de drievoudige verloochening van Jezus brengt.

Bij Lucas wordt Petrus eerst door een vrouw aangesproken, maar daarna tweemaal door een man. Deze twee mannen hebben samen een getuigeniskracht om de waarheid naar voor te halen (Deuteronomium 19,15). De lezer kan dus niet twifelen aan de misstap.

Alleen bij Lucas maakt Jezus deze verloochening direct mee. Want na het kraaien van de haan keert de Heer zich om en kijkt Petrus aan. Jezus keek hem ook aan bij zijn roeping. Nu opnieuw: Hij roept Petrus opnieuw. Ja, Petrus verloochende zijn Heer, maar toch krijgt hij een toekomst voor de Heer. Het is een teken van grootheid dat Hij bitter weent. Hij weet dat hij zijn Heer diep gekwetst heeft. Maar het is vanuit die tranen van berouw dat hij kan doorgroeien tot de bevrijding van de vergiffenis. De barmhartige vergiffenis die in het Lucasevangelie een grote en centrale plaats inneemt. De jongste zoon wordt bijvoorbeeld met een feest onthaald als hij terugkeert bij zijn vader.

### **Het Woord in mijn leven**

Welke rol speelt angst in mijn leven, waardoor ik mensen verloochenen en verraad? Zie ik voldoende grootmoedig en nederig mijn reële zondigheid onder ogen? Kan ik er oprecht berouw over hebben? Laat ik toe dat de Heer me dan vol milde barmhartigheid aankijkt? Geloof ik dat de Heer een feest aanricht als ik berouwvol tot Hem terugkeer?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U volgen is soms lastig,  
soms zelfs heel prangend  
en levensgevaarlijk,  
zeker op sommige plaatsen  
op onze wijde aardbol.  
Het vraagt soms veel moed  
om van U te blijven getuigen.  
Geef ons die moed, Heer,  
om sereen en toch moedig  
op te komen voor ons geloof,  
voor onze gehechtheid aan U.  
Want U bent onze Heer en God,  
vol liefdevolle mildheid,  
voor barmhartigheid en goedheid.  
U richt altijd een feest aan  
telkens we naar U terugkeren. Amen.

© Eric Haelvoet 2017