



## Bezinning 623: Messias en Gods Zoon

Lucas 22,54-55.63-71; 23,1 = fragment passiezondag C-jaar

### Het Woord

Ze grepen Hem vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. Petrus voegde zich bij hen.

...

De mannen die Jezus gevangenhielden, dreven de spot met Hem en geselden Hem. Ze blinddoekten Hem en zeiden: 'Profeteer nu maar, wie is het die Je geslagen heeft?' En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen Hem.

Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hogepriesters zowel als schriftgeleerden, en ze leidden Hem voor in hun raadszitting. Ze zeiden: 'Als U de Messias bent, zeg het ons dan.' Maar Jezus antwoordde: 'Als Ik het u zeg, gelooft u Mij toch niet. En als Ik een vraag stel, antwoord u toch niet. Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.' Toen zeiden allen: 'U bent dus de Zoon van God?' Hij antwoordde: 'U zegt dat Ik het ben.' Ze zeiden: 'Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord!' Ze stonden allen op en leidden Hem voor aan Pilatus.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus zit in voorhechtenis in het huis van de hogepriester en wordt daar de speelbal van de mannen die Hem vasthouden. Ze bespotten, slaan, blinddoeken en lasteren Hem. Ze willen dat Hij profeet voor hen speelt. Het zijn de daden van de duisternis: het is nacht. Geen woord over de reactie van Jezus. We stellen ons Hem voor als de Lijdende Dienaar, die alles zwijgend ondergaat.

Als het dag geworden is, leiden ze Jezus naar het Sanhedrin, het hoogste joodse rechtsapparaat, zetelend in een daartoe bestemde ruimte in het tempelcomplex. Bij Lucas is er geen voorzitter die optreedt. Het Sanhedrin als geheel stelt twee vragen. Ze betreffen allebei Jezus' identiteit. Eerst wil het Sanhedrin weten of Jezus de Christus is. Maar Jezus antwoordt niet op die vraag. Hij zegt alleen dat een dialoog met hen niet mogelijk is. Toch antwoordt Hij, maar in tweede instantie,

goed wetend dat zijn uitspraak toch niet op een correcte wijze zal gehoord worden. Hij spreekt over zichzelf als Mensenzoon met een citaat uit de Messiaspsalm (Psalm 110,1). Hij zetelt aan de rechterzijde van de Kracht van God en deelt dus in die kracht. Lucas spreekt hier het geloof van de eerste kerkgemeenschappen uit.

De tweede vraag luidt: 'U bent dus de Zoon van God?' Jezus antwoordt opnieuw niet rechtstreeks op die vraag. Hij spiegelt enkel de overtuiging, die in hun vraag verscholen zit als de steen waarmee ze Hem willen treffen. En ook dit is de geloofsovertuiging van de eerste Kerk.

We vinden de antwoorden op de twee vragen van het Sanhedrin al in het begin van het Lucasevangelie (Lucas 1,32-35). Daar openbaart God zelf deze identiteit van Jezus via een engel aan Maria, Moeder en beeld van de Kerk. En dus aan de Kerk. Het zijn twee wezenlijke elementen die verklaren dat het christendom afgescheiden is van het jodendom, reeds in de tijd dat Lucas schrijft.

### **Het Woord in mijn leven**

Heb ik in alle omstandigheden respect voor elke persoon? Misbruik ik soms mijn macht? Helpt het beeld van de Lijdende Dienaar mij soms? Indien wel: in welke zin? Begrijp ik voldoende wat de twee uitspraken over Jezus – 'Hij is de Messias'; 'Hij is de Zoon van God' – betekenen? Indien niet, wie/wat kan me daarbij helpen?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
God zelf heeft U geopenbaard  
als de Messias, die ons bevrijdt,  
en als Uw eigen Zoon.  
In U is heel zijn kracht  
reddend en heilzaam aanwezig.  
Toch werd U beschuldigd  
en ter dood veroordeeld.  
U bent die weg gegaan,  
als Lijdende Dienaar,  
vertrouwend op de Vader.  
U verdroeg hoon en spot,  
slagen, laster en vernedering.  
Geef dat ook wij waardig blijven,  
ook als we onrecht lijden. Amen.

© Eric Haelvoet 2017