



## Bezinning 620: Wie zoeken jullie? 1

Johannes 18,1-11 = fragment Goede Vrijdag ABC-jaar

### Het Woord

Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging Hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep Hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: 'Wie zoeken jullie?' Ze antwoordden: 'Jezus uit Nazaret.' 'Ik ben het,' zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen Hij zei: 'Ik ben het,' deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus: 'Wie zoeken jullie?' en weer zeiden ze: 'Jezus uit Nazaret.' 'Ik heb jullie al gezegd: "Ik ben het,"', zei Jezus. 'Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.' Zo gingen de woorden in vervulling die Hij gesproken had: 'Geen van hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik verloren laten gaan.' Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus: 'Steek je zwaard in de schede. Zou Ik de beker die de Vader Mij gegeven heeft niet drinken?'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus heeft heel veel gesproken en gebeden tijdens het Laatste Avondmaal.<sup>1</sup> Hier begint Johannes zijn verhaal over Jezus' lijden en sterven. Hij vermeldt kort de Olijfhof: Hij kent de lijdensverhalen van Marcus, Matteus en Lucas. Religieuze en politiek-militaire overheden vormen een coalitie om Jezus gevangen te nemen. En hun aanvoerder bij de arrestatie is Judas. Hij is de gids om hen bij Jezus te brengen. In dit evangelie is er echter geen sprake van de zo bekende Judaskus.

Maar het is Jezus die zich als Heer gedraagt, vol waardigheid. Hij weet alles, zelfs op voorhand. Hij beheerst alles. Hij voert het woord en stelt de vragen. De eerste keer dat Jezus in het vierde evangelie sprak, was een vraag: 'Wat zoeken jullie?'<sup>2</sup> Nu is die vraag licht gewijzigd: 'Wie zoeken jullie?' Ja, de mens is een zoekend wezen. Ze zoeken niet hun Heer en God, maar de mens Jezus van Nazaret. Ze herleiden Hem tot zijn menselijkheid.

---

<sup>1</sup> Johannes 13,1-17,26.

<sup>2</sup> Johannes 1,38.

Jezus blijft zichzelf openbaren, ook op dit dramatisch moment: 'Ik ben (het).' Natuurlijk willen deze woorden aanduiden dat Hij het is, die ze zoeken. Maar zijn antwoord reikt veel verder. Het zijn de woorden waarmee de Heer zijn naam openbaarde aan Mozes. We horen die paar woorden hier driemaal. Als reactie op deze grote woorden deinken zijn tegenstanders achteruit en vallen zelfs op de grond. Het is een sterke reactie op een straffe uitspraak.

Jezus vraagt zijn elf leerlingen te laten gaan, zoals Hij beloofd had aan zijn Heer en God tijdens het Laatste Avondmaal (Johannes 17,12). En inderdaad, ze laten allen gaan.

Johannes is de enige die aangeeft dat het Petrus is, die zijn zwaard gebruikt. Petrus, die wel eens vaker als driftige persoon geschilderd wordt. Hij brengt echter een minimale schade toe: hij slaat een oorlel af. En Johannes is ook de enige die de naam geeft van het slachtoffer: Malchus. Maar Jezus wijst ook dit minimaal geweld af. Geen zwaard. Geen geweld. Neen, het is de wil van de Vader dat Jezus de beker van lijden en dood drinkt. En Jezus zal trouw zijn aan Gods wil, tot in de dood.

## **Het Woord in mijn leven**

Blijf ik sereen en waardig als anderen mij negatief behandelen, ook al zijn ze met velen? Zie ik Jezus als Heer en God? Kan ik lijden omwille van de liefde en mijn geloof, omwille van trouw aan mijn roeping en zending?

## **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U hebt U geopenbaard  
als de Mensenzoon,  
als Zoon van God,  
als onze Heer en Heiland.  
Zelfs bij Uw arrestatie  
stelde U een grote vraag:  
'Wie zoeken jullie?'  
Geef dat we U blijven zoeken,  
niet een beeld van U,  
niet alleen de mens Jezus,  
maar Uzelf, Heer en God.  
Geef dat we geweldloos leven  
en het lijden dragen,  
dat gepaard gaat met de liefde,  
met onze roeping en zending. Amen.

© Eric Haelvoet 2017