



## Bezinning 62: Negenmaal zalig

### Allerheiligen: Matteus 5:1-12a

#### Het Woord

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel.'

#### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

De eerste van Jezus' vijf grote redevoeringen begint met zijn groot programma. Het is een soort prelude, waarin heel zijn boodschap al doorklinkt. We horen tweemaal vier zaligsprekingen plus een negende. De eerste vier zijn grondhoudingen: nederigheid, armoede/zachtheid, zachte moed en honger en dorst naar de gerechtigheid. Van mensen met die grondhoudingen is het Rijk der hemelen, zij zullen getroost worden door God, ze zullen van God het beloofde land krijgen, God zal hen verzadigen en God zal hun barmhartig zijn. Wordt er iets van de mens gevraagd, God doet toch het allermeeste en het allerbelangrijkste.

Die vier grondhoudingen moeten uitmonden in concrete daden. Barmhartigheid betekent vergiffenis schenken en de concrete behoeften van de minste mensen lenigen. De reinheid in het hart vloeit vanzelf over in concrete goede daden. Wie vrede brengt verzoent mensen met elkaar en neemt zo deel aan Gods eigen vredeswerk. Wie volhoudt in de gerechtigheid, ook als er vervolging komt, wordt geprezen. Wie zo handelt, ontvangt Gods barmhartigheid, zal God zien, wordt zoon van God en ontvangt het Rijk der hemelen. Opnieuw wordt iets van de mens gevraagd, maar het is God die het meest geeft.

De negende zaligspreking is bijzonder. Met het woord 'jullie' richt Jezus zich plots tot zijn leerlingen, die profeten worden genoemd. Wel moeten ze volhouden, ook als ze vervolgd en vals beschuldigd

worden omwille van het navolgen van Jezus. In Matteus' tijd was er inderdaad een ernstige christenvervolging bezig.

Dit evangelie lezen we elk jaar op Allerheiligen. Wat is heiligheid? Hier krijgen we een antwoord in acht plus een elementen. En het einde van de vijfde en laatste redevoering zal een inclusie vormen: 'Wat je aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan' (Matteus 25:40.45). En ook daar het grote geschenk: 'Kom en neem deel aan het Koninkrijk' (Matteus 25:34).

## Het Woord in mijn leven

Leven die vier grondhoudingen in de diepte van mijn hart? Vloeien ze uit in concrete daden? Hou ik vol als er tegenstand komt? Geloof ik dat God zijn beminden heel veel geeft, ja, het eeuwige leven?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus,  
Gij hebt Uw levensvervulling van Uw Vader verwacht.  
In Uw hart leefden armoede van geest,  
zachtheid, reinheid  
en honger en dorst naar gerechtigheid.  
Heel Uw leven was een ketting  
van liefdevolle daden voor de meest behoeftigen.  
Uw Vader heeft U dan ook laten verrijzen  
en een nieuw bestaan voor U gecreëerd,  
het echte Beloofde Land,  
waar alle heiligen nu genieten van zijn vreugde.  
Geef dat ook wij U volgen op die weg,  
hier op aarde en eenmaal voor eeuwig bij U. Amen.

© Eric Haelvoet 2012