



Bezinning 618: Lichtpuntje

Marcus 14,43-52 = fragment passiezondag B-jaar

Het Woord

Nog voor Hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd: 'Degene die ik kus, die is het. Neem Hem gevangen en voer Hem weg onder strenge bewaking.' Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: 'Rabbi!' en kuste hem. Ze grepen Hem vast en namen Hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de hogepriester te lijf en sloeg hem een oor af. Jezus zei tegen hen: 'U bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om Mij te arresteren, alsof Ik een misdadiger ben! Dagelijks was Ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven, en toen hebben jullie Me niet gevangengenomen. Maar dit gebeurt omdat de Schriften in vulling moeten gaan.' Toen lieten allen Hem in de steek en vluchtten weg. Een jonge man, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij Hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De volksmenigte kent Jezus niet, want Judas moest een teken afspreken om Hem aan te duiden. Toch heeft Jezus veel in Jeruzalem gedaan en gesproken en werd Hij als Koning met palmen en gezangen in de hoofdstad onthaald. Er waren openlijke botsingen tussen Jezus en de overheden. En toch kennen veel mensen Jezus niet. Ook in onze tijd kennen velen Hem niet.

Judas is blijkbaar de leider van het gebeuren bij de arrestatie van Jezus. Een van de twaalf, een van de dichtste vrienden van Jezus, beveelt Hem te grijpen en onder gewapende escorte weg te leiden. Hoe moeten we dat begrijpen? Het is opvallend dat Jezus daar niet op reageert in het Marcusevangelie. Hij zwijgt. Iets wat Hij vaker zal doen tijdens zijn proces, lijden en sterven.

Jezus wordt behandeld alsof Hij een rover is, iemand die de wet aan zijn laars lapt en de orde grondig verstoort. Ook dit is onbegrijpelijk. Hij die een en al liefde is, wordt behandeld als bandiet.

Allen verlaten Jezus, eenmaal als Hij gearresteerd is. Jezus heeft het voorspeld: 'Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden"' (Marcus 14,27). Jezus is geen bandiet, maar de goede herder. Maar zijn

leerlingen laten hun goede herder in de steek. Jezus gaat dus geheel alleen en eenzaam de laatste uren van zijn aardse leven tegemoet.

Het gedeelte van de man die uiteindelijk naakt wegloopt, is vreemd. We vinden het alleen bij Marcus. Er zijn meerdere interpretaties. Is het Marcus, de evangelist, die hier zijn handtekening zet? De kans is klein. Verwijst het naar Jezus' naaktheid op het kruis? Ook dat is niet heel waarschijnlijk. Wellicht is het een lichtpunt midden in dit zwart en duister fragment. Zoals men deze onbekende man grijpt en enkel zijn kleed overhoudt, zo grijpt men Jezus, maar uiteindelijk zal men op Pasen enkel de lijkwade overhouden. Zoals de man ontsnapt uit zijn gevangenneming, zo zal Jezus ontsnappen uit lijden en dood.

Het Woord in mijn leven

Hoe goed/slecht ken ik Jezus? Kan ik trouw blijven als de tegenwind hard opsteekt? Wanneer was ik alleen en eenzaam in een moeilijke confrontatie met anderen? Kan ik in duistere omstandigheden toch nog een lichtpunt vinden?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
vele mensen kennen U niet.
Ook mijn kennis van U
is nog steeds ontoereikend.
U bent ook zo anders,
zo vreemd, zo vernieuwend.
Vergeef me elke keer
als ik U in anderen verraad,
als ik hen niet trouw ben
en negatiever behandel
dan ze werkelijk zijn.
Geef dat ik in elke duisternis
toch nog het lichtpuntje zie,
toch nog geloof in verrijzenis.
Want U bent veel groter
dan elk kwaad, elk lijden. Amen.

© Eric Haelvoet 2017