



## Bezinning 615: Slaap je?

Marcus 14,32-42 = fragment passiezondag B-jaar

### Het Woord

Ze kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en Hij zei tegen zijn leerlingen: 'Blijven jullie hier zitten, terwijl Ik ga bidden.' Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedreefd. Blijf hier waken.' Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan Hem voorbij mocht gaan. Hij zei: 'Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.' Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 'Simon, slaap je? Kon je niet een uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.' Weer ging Hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen Hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden. Toen Hij voor de derde maal terugkwam, zei Hij tegen hen: 'Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die Me uitlevert, is al vlakbij.'

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes op een paar momenten apart mee: bij de opwekking van de dochter van Jaïrus (Marcus 5,37) en bij de transfiguratie op de berg (Marcus 9,2). Ze wisten dus dat Jezus de dood overwint en ze hadden Hem gezien als verrezen Heer. Nu zijn ze de dichtste getuigen van Jezus' doodsangst en zijn gebed. Jezus vraagt hun nu te bidden en te waken.

Tot tweemaal toe vernemen we dat Jezus vraagt dit uur van lijden en dood aan Hem te laten voorbijgaan. Hij verlangt dus niet naar de dood. Maar belangrijker dan zijn eigen angst en wil, is de wil van de Vader, die Hij hier 'Abba', Vader noemt. Zowel 'Abba' als 'Laat gebeuren wat U wilt' verwijzen naar het Onzevader, het gebed dat we niet in het Marcusevangelie vinden.

Als Jezus de drie slapend aantreft, spreekt Hij de woordvoerder aan met 'Simon', dus niet met 'Petrus'. Hij heeft gefaald. Hij heeft zijn opdracht niet volbracht. Petrus en de anderen slaagden er niet in een uur met Jezus te waken. Jezus roept nogmaals op tot spirituele waakzaamheid. Zo snel vervalt de mens in het volgen van zijn eigen zwakheid en zijn eigen wil, ten koste van wat God wil.

Als Jezus hen een derde maal slapend aantreft, weten ze niet wat te zeggen. Wat zouden ze ook moeten zeggen? Vallen de woorden niet weg in het aanschijn van het diepste lijden en de dood? Nog wel de dood van Jezus Christus, Gods Zoon en de Mensenzoon. Het overstijgt ons allemaal. Misschien hadden ze wel kunnen zeggen: 'Heer, ontferm U over ons.'

Jezus zegt: 'Slaap verder en rust!' Dit zijn woorden van ironie. Jezus aanvaardt de menselijke zwakheid en zal alleen verder gaan. In zijn diepe lijden en in zijn dood is Hij alleen. Maar in een nog diepere verbondenheid met zijn Vader, op wie Hij blijft vertrouwen.

### **Het Woord in mijn leven**

Wanneer heb ik Jezus als verrezen Heer 'gezien'? Wat was het diepste lijden van een mens, waarvan ik de getuige was? Slaagde ik erin een uur met hem te bidden en te waken? Kan ik in mijn zwaarste lijden bidden: 'Vader, Uw wil geschiede?' Wanneer vind ik geen woorden?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
Petrus, Jakobus en Johannes  
kregen de grootste zending  
na Uw dood en verrijzenis.  
Daarom zijn ze de getuigen  
van Uw menselijke doodsangst.  
Ondanks hun zwakheid – ze slapen –  
blijft U hen Uw vertrouwen geven.  
Vanuit het gebed tot Uw Vader  
kwam U tot overgave aan zijn Wil.  
Geef dat ook wij ons overgeven  
aan de heilige Wil van God,  
ook in ons diepste lijden.  
Want Hij geeft leven, altijd,  
door lijden en dood heen.  
Help ons opstaan, telkens weer,  
zoals U bent opgestaan  
om te lijden en te sterven,  
om te verrijzen als Heer. Amen.

© Eric Haelvoet 2017