



Bezinning 614: Uw wil geschiede

Matteus 26,36-46 = fragment passiezondag A-jaar

Het Woord

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: 'Blijven jullie hier zitten, Ik ga daar bidden.' Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeës met zich mee. Toen Hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei Hij tegen hen: 'Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met Mij waken.' Hij liep een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: 'Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.' Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 'Konden jullie niet eens een uur met Mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.' Voor de tweede maal liep Hij van hen weg en bad: 'Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan Mij voorbijgaat zonder dat Ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals U het wilt.' Toen Hij terugkwam, zal Hij dat ze weer slapen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde Hij zich weer bij de leerlingen en zei: 'Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die Mij uitlevert, is al vlakbij.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

'Getsemane' betekent 'Olijfpers'. Het is een stuk grond aan de voet van de Olijfberg, dicht bij de stad. Daar wil Jezus bidden, net voor het uur van zijn lijden en kruisdood. Maar Hij vraagt ook het gebed van zijn leerlingen. En vooral van zijn drie dichtste leerlingen: Petrus, Jakobus en Johannes. Aan hen vraagt Hij bovendien met Hem te waken. Want Hij voelt zich zeer bedroefd. Jezus doorleeft alle aspecten van het mens zijn, ook de diepe angst voor de dood. Op zo'n momenten vinden we troost in de nabijheid van mensen, van onze meest geliefden. Toch gaat Jezus op een afstand van hen bidden: Hij weet dat zijn leerlingen niet in staat zijn binnen te komen in zijn diepe doodsangst en zijn 'uur'.

Jezus neemt de liturgische gebedshouding aan: neerliggend op de grond met het gezicht naar de grond. Tijdens de diaken-, priester- en bisschopswijding gaat men ook zo op de grond liggen tijdens een lang gebed. Er zijn mensen die dagelijks op die manier bidden. Het drukt overgave uit. De overgave van een graankorrel die moet sterven om goede vruchten voort te brengen.

Jezus spreekt God als 'Vader' aan. Het drukt vertrouwen uit. Hiermee bidt Jezus het gebed dat Hij in het begin van het evangelie aan zijn leerlingen gaf, het Onzevader (Matteus 6,9-13). Nu Hij een strijd voert tussen zijn eigen wil en de wil van de Vader, kiest Hij volkomen voor Gods wil. Alleen het gebed kan Hem tot die overgave brengen. Zo bidt Jezus driemaal. De tweede maal staat er iets meer: 'Tenzij Ik hem (de beker) drink.' Hij vraagt de beker aan Hem te laten voorbijgaan, maar als God het wil, zal Hij hem toch drinken.

Al vaker heeft Jezus de leerlingen opgeroepen tot waakzaamheid. Vooral het lijden van de wereld en het eigen lijden zijn een beproeving voor het geloof in Jezus Christus. Maar de eerste die bidt en waakt, is Jezus zelf. Wij bidden en waken altijd met Hem. Maar ze slapen, tot driemaal toe. De mens in zijn kwetsbaarheid is vaak sterker dan de mens in zijn openheid voor God.

Jezus zal nu overgeleverd worden 'aan de zondaars', zoals de tekst zegt. Hij is de broer van alle vervolgd en allen die onschuldig gearresteerd worden. Hij kan die weg gaan omdat Hij verbonden is met God, zijn Vader.

Het Woord in mijn leven

Wat is mijn gebedshouding als ik in diep lijden bid? Wie zijn de mensen die me het meest nabij zijn als ik ernstig lijd? Voor wie ben ik zo iemand? Kan ik met heel mijn wezen 'Vader, Uw wil geschiede' bidden?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
net voor Uw lijden en sterven
kende U onze menselijke angst,
angst voor lijden en dood.
Op elk moment zijn er mensen
die dreigen gedood te worden.
Laat ons mensen zijn die bidden,
mensen die waken bij hen.
Geef dat ons spiritueel leven
groter en sterker is
dan onze lichamelijke kwetsbaarheid.
Geef dat we waakzame zijn
en niet inslapen door gewoonte,
afstomping of egoïsme.
Geef ons Uw vertrouwen in God,
in Uw en onze Vader,
die nabij is en helpt,
vooral in het lijden en de dood. Amen.

© Eric Haelvoet 2017