



Bezinning 613: Koop zwaarden

Lucas 22,31-39 = fragment passiezondag C-jaar

Het Woord

[Jezus zei:] 'Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.' Simon antwoordde: 'Heer, ik ben zelfs bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven.' Maar Jezus zei: 'Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloofchend hebt dat je Mij kent.' Daarna zei hij tegen hen: 'Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?' 'Niets!' antwoordden ze. Hij zei: 'Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft, moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in Mij tot vervulling komen, namelijk: "Hij werd gerekend tot de wettelozen." Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over Mij gezegd is.' Ze zeiden: 'Kijk, Heer, hier zijn twee zwaarden.' Maar Hij zei tegen hen: 'Genoeg hierover!'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus rondt zijn afscheidsrede af. Hij heeft al heel wat gezegd over de zending van zijn leerlingen. Hij weet echter dat zijn leerlingen Hem zullen verloochenen, Petrus op kop. Maar in zekere zin verontschuldigt Hij Petrus: het is de Satan die in hem aan het werk is. Petrus zal echter niet vernietigd worden, maar juist gezuiverd. Het kaf zal weggenomen worden, het voedzame graan zal over blijven. En Jezus weet ook dat Petrus na zijn verwijdering terug zal keren. Hij zal na Jezus' verrijzenis de meest centrale verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kerkgemeenschap. Niet op eigen kracht, maar op basis van Jezus en de kracht die Jezus hem zal geven. Ja, vanuit het gebed van Jezus voor hem. Hij moet vooral zijn geloofsbroers sterken. Het is zijn hoofdzending.

Petrus doet dan een bonte uitspraak. Enerzijds is die prachtig: hij spreekt zijn geloof in Jezus uit. Hij is bereid zelfs met Jezus in de gevangenis te gaan en te sterven. Anderzijds is het zeer overmoedig en ver van de waarheid. Jezus kent en aanvaardt zijn zwakheid. En overstijgt die. Want Hij blijft in Petrus de man zien die de Kerk zal leiden.

Alleen Lucas voegt dan een geheimzinnig stukje in: ze moeten zelfs een zwaard kopen. In feite rondt Jezus de tijd van zijn eigen aardse zending af en geeft het startschot voor de zending van de elf, de steunpilaren van de Kerk. Toen ze door Jezus werden gezonden, mochten ze geen

geldbeurs of reiszak meenemen, ook geen stok (Lucas 9,3-4; 10,4-8). De leerlingen erkennen dat ze niets tekort kwamen. Overal waren er welwillende mensen die Jezus en zijn leerlingen ondersteunden, onderdak en voedsel gaven. Maar na Jezus' verrijzenis zal dat anders zijn. Niemand zal hun nog wat geven en hun zelfs niet het elementaire willen verkopen. Daarom moeten ze voor een reistas zorgen om hun eten mee te nemen. Eerst mochten ze geen stok bij hebben om zich te verdedigen, maar nu moeten ze een zwaard kopen. Want ze zullen vervolgd worden. Net als Jezus als wetteloze bekeken werd, zullen de leerlingen als bandieten behandeld worden. Jezus ziet zichzelf als de Lijdende Dienaar. Enkel en alleen hier neemt Lucas een verwijzing naar het Eerste Testament op in zijn lijdensverhaal: om te zeggen dat Jezus de Lijdende Dienaar uit Jesaja is. De leerlingen zullen ook op dat vlak aan Hem gelijkvormig zijn.

Maar ze begrijpen Hem in het geheel niet. Ze bieden Hem twee zwaarden aan. Alsof Jezus plots zou willen overschakelen op geweld. Daarom reageert Hij zowel ironisch als ontmoedigd. In feite staat Hij alleen. Hij weet dat Hij alleen door zijn lijden en sterven moet gaan.

Het Woord in mijn leven

Steun ik voor mijn christelijke zending op mijn eigen krachten of op het gebed en de kracht van Christus? Hoe reageer ik op de ervaring dat ik ondanks mijn zondigheid toch door de Heer geroepen en gezonden word? Ervaar ik de tegenwind tegen christenen en gelovigen in het algemeen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U kent ons kwaad
en onze goede wil.
Maar over alles heen
blijft U ons zenden
als Uw leerlingen.
U bidt altijd voor ons.
Geef dat we elkaar sterken
in onze geloofsbeleving.
U bent de Lijdende Dienaar,
behandeld als een wetteloze.
Ook wij lijden soms
omwille van ons geloof in U.
Blijf ons sterken en bemoedigen
zodat we vele anderen
kunnen sterken en bemoedigen,
in Uw Naam, Heer Jezus,
en met Uw kracht in ons. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be



Bartimeus2009