



Bezinning 612: Christus verenigt

Marcus 14,26-31 = fragment passiezondag B-jaar

Het Woord

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen: 'Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden." Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.' Petrus zei tegen Hem: 'Misschien zal iedereen ten val komen, maar Ik niet!' Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: juist jij zult Me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.' Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: 'Al zou ik met U moeten sterven, ik zal U nooit verloochenen.' Alle anderen zeiden iets dergelijks.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Op het einde van het paasmaal zingt Jezus met zijn leerlingen de Psalmen 115-118, zoals alle joden doen. Ze bezingen God en loven Hem. Vanuit dat gebed gaat Jezus naar zijn lijden en dood. Vanuit het vertrouwen in de Vader. Na dit gebed gaan ze naar de Olijfberg, net buiten de stadsmuren.

Jezus voorspelt wat er gaat gebeuren. Hij zal 'geslagen' worden. Dit woord vat zijn lijden en kruisdood samen. En zijn leerlingen zullen uiteengedreven worden. De eenheid is weg. Zowel de eenheid met Jezus als de eenheid onder elkaar. Het is inderdaad de eenheid met Christus, de verrezen Heer, die de christenen ook samenbrengt. Hoe dichter elkeen bij Christus komt, hoe dichter ze bij elkaar komen. Hij verbindt de christenen me elkaar. Hij bouwt de gemeenschap op. En zonder Hem zijn allen losse, machteloze pionnen.

Petrus acht zich beter dan de anderen. De anderen zullen misschien wel geërgerd worden door het lijden en sterven van Jezus, maar Petrus niet. Maar Jezus kent zijn hart en zijn klein geloof. Zo zeker als de haan elke morgen kraait, ook de volgende ochtend, zo zeker zal Petrus Jezus over enkele uren verloochenen. De nog heftiger affirmatie van Petrus zal daar niets aan veranderen. Hij zegt wel 'nooit', maar het zal juist zeer snel gebeuren.

Daarom staat de instelling van de eucharistie tussen het verraad van Judas en de verloochening van Petrus. En toch geeft Jezus zichzelf namelijk in brood en wijn aan hen. Ondanks ons klein en zwak geloof, ondanks onze verdeeldheid, ondanks alle onze loze beloftes blijft Christus zich geven.

Het Woord in mijn leven

Ga ik in mijn moeilijke momenten naar God om te bidden? Vind ik bij Hem het vertrouwen om verder te gaan? Waar ervaar ik dat mijn toenadering tot Christus mij tot gemeenschap met medechristenen brengt?

Bidden met het Woord

Heer,
op het moeilijkste moment
van heel Uw leven op aarde,
hebt U gebeden tot God.
Juist dan hebt U zich gehecht
aan de hemelse Vader.
Hecht ons aan U, Heer.
Breng ons steeds dichterbij U
in gebed en eucharistie.
Zo zullen we anderen ontmoeten
die ook dichterbij U komen
en kerkgemeenschap vormen.
Blijf U geven in brood en wijn,
ondanks onze verloochening.
Want we zijn broze mensen,
ook in ons geloof. Amen.

© Eric Haelvoet 2017