



Bezinning 611: Ik zal u voorgaan

Matteus 26,30-35 = fragment passiezondag A-jaar

Het Woord

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen: 'Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden." Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.' Petrus zei daarop tegen Hem: 'Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!' Jezus antwoordde hem: 'Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, Mij driemaal verloochenen.' Petrus zei: 'Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.' Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus viert het joods paasfeest. Tijdens die paasmaaltijd stelt Hij de eucharistie in. Zoals alle joden zingen ze op het einde het tweede gedeelte van Hallel: de Psalmen 115-118. Deze eindigen alle met 'Halleluia', wat 'Loof God' betekent. Jezus blijft dus tot op de laatste avond van zijn leven trouw aan zijn joods geloof.

Als ze buiten de stadsmuren zijn en naar de Olijfberg gaan, doet Jezus de stemming volkomen omslaan. Hij verwijst naar een vers uit het Eerste Testament om te zeggen wat er gaat gebeuren (Zacharias 13,7). Hij is de herder van de schapen. Maar Hij zal geslagen worden. Dat betekent: gedood. En de schapen zullen verstrooid geraken. Hij bracht de schapen van de kudde bijeen, maar anderen drijven ze uiteen. Ze kunnen dus niet zonder de herder.

Maar in deze sombere boodschap geeft Jezus toch hoop. Hij zal opgewekt worden. En als verrezen Heer zal Hij hen opnieuw als de goede herder voorgaan. En wel naar Galilea, de roots van het evangelisatiewerk. Daar zal Hij hen weer verzamelen en zenden (Matteus 28,16-20). Een zeer grote zending: alle volkeren tot zijn leerlingen maken.

Maar Petrus protesteert. We zien op een scherpe wijze de liefde van Petrus voor de Heer. Het is genereus en eervol. Maar het is ook overmoedig. En vooral: hij kan het niet hard maken. De Heer weet het. Hij kent de zwakheid van zijn leerlingen, de zwakheid van de mens. De Heer voorspelt de verloochening. En de verloochening zal compleet zijn: driemaal. Petrus komt dan pas goed op dreef. Hij zegt bereid te zijn samen met Jezus te sterven. Ja, Petrus zal sterven, net als Jezus,

maar nu nog niet. En niet hier. Hij zal later¹ in Rome gekruisigd worden omwille van zijn grootmoedige liefde voor de Heer.

Het Woord in mijn leven

Ik bid de psalmen 115-118. Wie is voor mij de herder die mij samenbrengt met andere christenen? Wanneer verliet ik de christelijke gemeenschap? Naar wie zendt Jezus mij om het evangelie aan te reiken? Hoe groot is mijn generositeit tegenover Jezus?

Bidden met het Woord

Heer,
U hebt gebeden tot God,
ook die laatste avond.
U hebt uitdrukking gegeven
aan Uw grote aanhankelijkheid
aan de hemelse Vader.
U hebt Hem geëerd en geloofd.
U stelde al Uw vertrouwen op Hem.
U bad samen met Uw leerlingen.
We vragen U: bid met ons mee.
Laat ons delen in Uw gebed.
Want U kent onze zwakheid.
We zeggen wel in U te geloven,
maar ons geloof is broos.
We hebben allen een klein hartje.
Blijf voor ons de goede herder
die ons altijd weer samenbrengt
en blijft zenden naar anderen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

¹ Volgens Wikipedio (26 januari 2017) rond het jaar 64.