



Bezinning 610: God zien 8 ¹

Matteus 5,1-12 = 4^o zondag A-jaar ²

Het Woord

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus geeft een tegendraadse boodschap. Wie arm van geest zijn, worden eigenaars van het Koninkrijk. Wie treuren, krijgen Gods troostende aandacht. Niet aan de tirannen geeft God de aarde als erfenis, maar aan de zachtmoedige, geweldloze mensen. Er is verzadiging voor wie honger en dorst heeft. De barmhartige mensen krijgen Gods barmhartigheid. Niet zij die leven van 'verdeel en heers', maar zij die de vrede opbouwen, worden kinderen van de vredevolle God. Wie vervolgd wordt omwille van Gods gerechtigheid, krijgt direct het Koninkrijk der hemelen. Deze tegendraadsheid opent beloftevolle deuren voor velen, maar roept ook weerstand en oppositie op bij anderen.

'Zachtmoedigheid' is een prachtig woord. Enerzijds is er de zachtheid, anderzijds toch ook de moed. Het zijn moedige mensen die nooit in de cirkel van geweld geraken. Serene mensen, gelijkmoedig, vredevol. Ze dragen de rust in zichzelf en geven rust aan anderen. Ze kunnen mensen zeer nabij zijn, maar altijd met respect voor de juiste afstand. Want ze willen de integriteit van de ander niet schenden, de vrijheid van de ander niet overnemen. Ze weten hoe kwetsbaar

¹ Mariakerke, 25 januari 2017.

² Deze tekst wordt ook gelezen op 1 november Allerheiligen ABC-jaar, weekdagen 10^o week maandag, 3 juni: HH. Carolus Lwanga en Gezellen, 2 augustus: H. Eusebius van Vercelli en op heiligenfeesten.

mensen zijn en daarom gaan ze zacht met hen om. Toch ook moedig, want soms moet er iets lastigs gezegd worden om iemand dat duwtje te geven, dat hem verder helpt. En vooral moedig als men zelf met fysisch of psychisch geweld behandeld wordt of dreigt te worden.

Jezus zegt dat de reinen van hart God zullen zien. In het Eerste Testament wordt echter vaak gezegd dat men niet God kan zien en in leven blijven. Daarom durfde Mozes niet naar God kijken (Exodus 3,6). Maar Jezus hanteert een andere godsbeeld. Voor Hem is God de 'Abba', de lieve papa, voor wie men geen schrik moet hebben. Integendeel, men kan juist dicht bij Hem komen, ja, Hem zien van gelaat tot gelaat. Men kan Hem kennen, kind aan huis zijn bij Hem.

Het Woord in mijn leven

Ben ik zachtmoedig in alle omstandigheden? Wat kan me daarin helpen groeien? Wat betekenen deze negen zaligheden concreet voor mij?

Bidden met het Woord

God,
men zei over U
dat niemand U kan zien
en in leven blijven.
Jezus, Uw geliefde Zoon,
sprak anders over U.
We kunnen U wel zien.
We kunnen U kennen.
We kunnen zelfs Uw kind worden.
Door te zien wie U bent,
zullen we niet sterven,
maar juist leven,
zelfs op een goddelijke manier.
Maak zalige mensen van ons
zoals Jezus het ons voorhoudt.
Dan wordt onze aarde een hemel,
waar allen tot hun recht komen
zoals U het wil. Amen.

© Eric Haelvoet 2017