



Bezinning 61: Doen wat je zegt – nederige dienstbaarheid¹

Matteüs 23, 1-12 = 31° zondag A-jaar

Het Woord

Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei: ‘De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer, ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen, en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’

Een woord bij het Woord

Jezus verdraagt de kloof tussen woord en daad niet. Als het woord goed is, zegt Hij dat ook. Maar als het woord niet vruchtbaar wordt in de daad, dan klaagt Hij dat zeer scherp aan.

Gebedsriemen breed en de zoom van het gebedskleed groot maken, de eerste plaatsen opeisen en haken naar het ontzag van de gewone mensen, het kan niet voor Jezus. Het is het eigen ego opblazen, een egoïstisch gedoe, wat niets met de kern te maken heeft.

De kern is duidelijk: er wordt dienstbaarheid gevraagd vanuit de solidariteit van het broer en zus zijn van elkaar. Want we zijn allen gelijk. Niemand kan boven een ander gaan staan en een ander dus onderdrukken. We moeten nog veel groeien om ons te bevrijden van het piramidale denken en het leiding geven te beleven als een nederige dienst.

Alleen de nederigheid kan bevrijdend zijn, zowel voor de nederige mens zelf als voor de anderen. God verheft de nederige dienaar, niet zoals ons ego het verlangt, maar zoals Hij Jezus Christus verheven heeft: in de dimensie van het eeuwige leven.

Het Woord in mijn leven

Gebruik ik mijn geloof om mij boven anderen te verheffen? Leg ik anderen ondraaglijke lasten op of bevrijd ik hen juist: maak ik levensruimte voor hen? Is God voor mij de oppermachtige heerser of juist de nederige dienaar, die liefheeft tot op het kruis?

¹ Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Bonheiden-Rijmenam. Met dank aan de zeven deelnemers, die er te Rijmenam bij waren!

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Gij spreekt woorden van eeuwig leven.
Daarvoor danken we U,
Gij die ons bemint als nederige dienaar.
Gij kent de kloof tussen onze woorden en onze daden.
Gij houdt ons het hoogste ideaal voor
en vergeeft ons telkens weer als wij falen.
Blijf bij ons, Heer, help ons,
dat wij stapje na stapje steeds meer op U gelijken. Amen.

© Eric Haelvoet 2010