



Bezinning 609: Hunker en verlangen 7 ¹

Matteus 5,1-12 = 4^o zondag A-jaar ²

Het Woord

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In het begin 'opent Jezus zijn mond'³ en wel boven op de berg. Dus vanuit een diepe verbondenheid met God. Ja, Jezus zal Gods Woord spreken, Hij die Gods Woord is. Het spreken en het handelen spreken altijd over God en vanuit God.

Ook met de tijden van de werkwoorden zegt de evangelist ons veel. Driemaal horen we de tegenwoordige tijd. Telkens wordt gezegd dat het Koninkrijk der hemelen er *is*. In Jezus is Gods Rijk inderdaad aanwezig. Jezus' belofte hangt dus niet in de lucht van de verre toekomst. Neen, dat Rijk is er nu al voor de leerlingen. Alle andere werkwoorden van dit deel van Jezus' eerste toespraak in het Matteusevangelie staan in de toekomstige tijd. Christenen blijven nooit in het verleden steken, hoe goed of hoe slecht dat ook was. Christenen kijken vooruit, zijn gericht op de toekomst. Dichtbij, maar ook heel ver weg. Tot na het eindoordeel, voorbij alle tijd.

¹ Heule, 24 januari 2017.

² Deze tekst wordt ook gelezen op 1 november Allerheiligen ABC-jaar, wekdagen 10^o week maandag, 3 juni: HH. Carolus Lwanga en Gezellen, 2 augustus: H. Eusebius van Vercelli en op heiligenfeesten.

³ Zie Naardense Bijbel (2014).

Jezus gaat naar de diepste verlangens van de mens. Ons hart smacht naar Gods Geest, naar zijn troost, naar de gerechtigheid, naar vrede ... Onze ziel hunkert naar reine, dat wil zeggen eenduidige, eenvoudige en heldere motivaties voor al ons handelen. We verlangen God te zien en Hem te beleven als onze goede Vader. We kijken uit naar vreugde en gejubel. We willen zo graag mensen van hoop zijn. Maar vaak fixeren we ons op het negatieve in de wereld en in ons eigen leven. En durven niet meer hopen. Jezus voedt onze hoop en hoe! Hij reikt ons een immens visioen voor, groter dan we kunnen begrijpen, groter dan we durven hopen.

Jezus spreekt vanuit zijn diepe relatie met God. En de leerlingen mogen in die relatie delen. Ze zullen God zien zoals Jezus de Vader ziet. Ze zullen kinderen van God zijn. Ze zullen van de Vader de aarde erven. Ze zullen op die aarde in het Rijk van God wonen en eenmaal kind aan huis zijn in de hemelse werkelijkheid. Het is een en al relatie: met de Vader, met Jezus, met de Geest en met onze medemensen.

Het Woord in mijn leven

Spreek ik soms Gods Woord vanuit een diepe verbondenheid met Hem? Hoe sterk leef ik in het verleden en hoe sterk in de toekomst? Hoe sterk is mijn hoop op het Rijk van God op aarde?

Bidden met het Woord

Heer,
U bent de Zoon van God
en neemt ons daarin mee:
U gunt ons dat ook wij
kinderen van God worden.
Altijd bewaart U
het juiste evenwicht
tussen nabijheid en afstand,
de richting wijzen en vrij laten,
spreken en luisteren,
moed en zachtheid,
de harde realiteit zien
en krachtig bemoedigen.
Wees onze grote hoop.
Laat ons voldoende jubelen
om de lastige kanten
van ons geloof te dragen.
Laat in ons en door ons
het Rijk der hemelen
werkelijkheid worden
op onze hele aarde. Amen.

© Eric Haelvoet 2017