



Bezinning 605: Verraad en verkwisting

Marcus 14,1-11 = fragment passiezondag B-jaar

Het Woord

De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf: 'Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.'

Toen Hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: 'Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.' Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: 'Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft Mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op Mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.'

Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om Hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zocht op een mogelijkheid om Hem op een geschikt moment uit te leveren.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Marcus begint zijn lijdensverhaal met twee voorvallen. Het tweede – een vrouw balsemt Jezus – is omkaderd door het eerste – het complot van de overheden en Judas tegen Jezus. Deze twee verhalen staan in schril contrast tegenover elkaar. Het eerste is duister en vol kwaad. Het tweede is uiterst verheven.

Twee partijen willen Jezus overleveren. De hogepriesters en schriftgeleerden trachten al vanaf het begin van het Marcusevangelie Jezus uit te schakelen (Marcus 3,6). Ze vinden een goed moment: net voor het Pesachfeest. Dan komen vele duizenden joden naar Jeruzalem, ook uit het

buitenland. Maar daar schuilt ook een gevaar in: het gebeurde wel eens vaker dat er relletjes uitbraken. Het doden van Jezus zou daar de aanleiding voor kunnen zijn, want Jezus was zeer geliefd omwille van zijn gezagvolle onderrichtingen, waar het volk van hield. Ze vinden een onverwachte bondgenoot in Judas. Hij houdt de beurs van de twaalf en daarnet is zoveel geld verspild. En ja, het geld bindt ook de twee partijen. Judas zal geld krijgen als hij Jezus op een geschikt moment aan hen uitlevert. Judas, een van de twaalf. Uit de dichtste kring rond Jezus. Hoe vaak heeft het geld mensen al gemotiveerd voor duistere en criminele feiten?

Midden in dit complotverhaal bevinden we ons plots in Betanië op enkele kilometer van Jeruzalem, waar Jezus vaker kwam, namelijk bij Lazarus, Marta en Maria. Nu is Hij voor een maaltijd bij Simon de melaatse. Nergens anders horen we iets over deze genezen man. Hij verdwijnt ook direct uit de aandacht, want de spot wordt op een anonieme vrouw gericht.

Tot vijfmaal toe valt het woord 'mirre'. Bovendien was het waardevolle nardusmirre met een waarde die overeenkomt met meer dan driehonderd werkdagen van een landbouwarbeider. Ze druppelt niet enkele druppels over Jezus' hoofd. Neen, ze breekt meteen de hals van het flesje stuk, want ze wil alles uitgieten, zelfs ineens. Overdaad aan eerbied en verering. Even overdadig als haar liefde voor Jezus is.

Jezus reageert fel tegen de leerlingen en hun protest. Ja, Jezus wil uiteraard dat de armen geholpen worden. De Schrift wil immers dat er geen enkele arme is (Deuteronomium 15,4). Het is een werk van barmhartigheid. De leerlingen moeten dat later zeker blijven doen. Maar deze vrouw heeft een profetisch teken gesteld. Ze heeft op voorhand Jezus' lichaam gezalfd, nog voor Hij gestorven is. Wat zij doet, zal niet gebeuren na Jezus' laatste adem. Om die hoog verheven, profetische daad, wil Jezus dat er in alle tijden en in heel de wereld over haar gesproken wordt.

Het Woord in mijn leven

Heb ik ooit iemand uitgeleverd aan boze bedoelingen van anderen? Heeft geldzucht me ooit aangezet tot negatief handelen? Is mijn liefde voor Jezus zo groot, dat ik er een duur geschenk voor over heb? Op welke manier eer ik Jezus? Hoe help ik de armen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent zo goed en liefdevol.
U heeft ons allen gered
uit kwaad en dood.
U bent alle eer waardig.
Het duurste is nog te klein
om U eer te bewijzen.
U, de arme bij uitstek,
willen we loven en prijzen,
danken en waarderen
voor alles wat U
voor ons betekent.
Geef dat we U blijven eren
in onze inzet voor de armen,
in ons vredevol samenleven,
in alles wat thuis hoort
in Uw evangelisch Rijk. Amen.

© Eric Haelvoet 2017