



Bezinning 603: De Overwinnaar voor eeuwig

Johannes 16,29-33 = 7° paasweek maandag

Het Woord

Toen zeiden zijn leerlingen: 'Ja, nu spreekt U rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.' Jezus vroeg: 'Nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Julie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

We lezen hier de laatste woorden van de afscheidsrede van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal. De leerlingen zijn door Jezus' woorden tot geloof gekomen. Ze zien de intieme band van Jezus met God. In Jezus is God bij de leerlingen en openbaart hun alle geheimen van God. Jezus heeft duidelijke taal gesproken. Er blijven geen vragen meer over.

Maar Jezus kent de broosheid van hun geloof. Enkele uren laten verlaten ze Hem omdat ze uiteengedreven worden. En wat het nog erger maakt: ze blijven niet als groep samen. Ieder gaat zijn eigen weg. Het individualisme, zo in tegenstrijd met het geloof in Jezus. Want Hij roept de mensen op tot gemeenschap en eenheid. De hele wereld moet een enkele kudde worden. Maar deze groep van elf spat als vuurwerk uit elkaar en van de groep blijft niets meer over.

Jezus weet dat ze Hem alleen zullen laten in zijn moeilijkste uren: zijn lijden en doodsstrijd. Toch voelt Jezus zich nooit alleen. Hij ervaart de Vader dicht bij zich, zeker ook in zijn diepste lijden. De Vader laat niemand in de steek. Totale eenzaamheid is Jezus dus vreemd.

De redevoering eindigt met een krachtig besluit, een soort samenvatting. Jezus vraagt dat ze een zouden zijn met Hem. Daardoor zullen ze vrede vinden. Dat zal nodig zijn, want ze zullen in de wereld onderdrukt en vervolgd worden om hun geloof in Hem. Maar Jezus spreekt hen moed in. De basis voor die moed is Hijzelf. Hij heeft de wereld overwonnen, eens en voor altijd. Ja, Hij is de Overwinnaar, nu en doorheen heel de verdere tijd.

Het Woord in mijn leven

Heb ik momenten gekend dat mijn geloof alle vragen deed verdwijnen? Bij welk lijden van welke mensen haak ik af? Maakt mijn verbondenheid met God dat ik me nooit eenzaam voel? Ken ik de vrede onder mensen doordat we allen een zijn met Jezus Christus? Haal ik mijn geloofsmoed uit de blijvende overwinning van Jezus Christus?

Bidden met het Woord

Heer en God,
U bevestigt ons geloof,
maar ziet er ook
de breekbare broosheid van.
Zo snel laten we U alleen,
vooral als lijden en dood
onze wegen kruisen.
Breng ons tot gemeenschap
door onze band met U.
Dan delen we in Uw vrede.
Verbind ons zo met de Vader,
met U en de heilige Geest,
dat we ons nooit eenzaam voelen.
Geef ons een volgehouden moed,
vooral bij ernstige tegenwind.
Want U hebt het kwaad
en ook de dood overwonnen,
eens en voorgoed, voor eeuwig. Amen.

© Eric Haelvoet 2017