



Bezinning 601: Een stevige start 2 ¹

Matteus 4,12-23 = 3^o zondag A-jaar

Het Woord

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaum, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: het volk dat in de duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.' Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. 'Kom tot inkeer,' zei Hij, 'want het Koninkrijk van de hemel is nabij!'

Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: 'Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden Hem.

Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Binnen het Matteusevangelie is dit een waar keerpunt. Met de vermelding van de gevangenneming van Johannes de Doper sluit de evangelist het Eerste Testament af. Met het begin van Jezus' publiek optreden opent hij de nieuwe tijd, de christelijke. Jezus begint met zijn verkondiging en zal dat volhouden tot op het kruis. En zelfs daarna tijdens zijn verschijningen aan zijn leerlingen na zijn verrijzenis. Jezus is door de Vader geroepen en gezonden om het Rijk der hemelen aan te kondigen. Zelfs meer: om het realiteit te laten worden door heel zijn handelen en optreden.

¹ Tweemaal Bonheiden, 12 januari 2017.

Met dit begin verandert Jezus' leven fundamenteel. Hij verhuist naar het meer van Galilea en trekt erop uit. Hij omringt zich met vier leerlingen. Hij trekt rond door Galilea, het noordelijke deel van het land.

Er gebeurt enorm veel in dit fragment. Na zijn verhuis en installatie te Kafarnaüm, wandelt Hij eerst langs het meer. Hij roept twee leerlingen met bijzonder weinig woorden, alsof er geen tijd is om veel te overleggen of te onderhandelen. De twee volgen Hem, zelfs zonder woorden. Nu wandelt Jezus niet meer, maar loopt. En opnieuw roept Hij twee broers met even weinig woorden en zij volgen Hem, ook zij zonder woorden.

En dan zien we Jezus rondtrekken door *heel* Galilea. Er is dus veel werk aan de winkel. Er is geen tijd te verliezen. Hij spreekt en Hij handelt. Hij verkondigt en geneest. En wel *alle* ziekten en *alle* kwalen. Er is wel veel te doen, maar Hij gaat vooral ook grondig te werk. Hij zal zijn roeping en zending met hoge kwaliteit volbrengen.

Als we over ziektes horen, denken we spontaan aan ziektes van individuele personen. Maar hier staat er in de grondtekst 'ziekten en kwalen van de gemeenschap'.² Inderdaad, ook een gemeenschap lijdt aan ziekten en kwalen. Dat is zo voor religieuze gemeenschappen, parochies, relaties, werkgroepen, teams op de werkvloer ... Wellicht moeten we nog wat meer aandacht besteden aan dit soort ziektes, al is daar een andere dokter voor nodig dan onze huisarts.

Het Woord in mijn leven

Gaat mijn spreken voldoende gepaard met het juiste handelen? Hoe heb ik een grote verandering in mijn eigen leven (gelovig) doorleefd? Volbreng ik mijn taken voldoende grondig? Aan welke ziekte van een gemeenschap (mijn relatie, gemeenschap, parochie, werkvloer, buurt ...) werk ik genezend?

² De Naardense Bijbel (2014).

Bidden met het Woord 1

Heer Jezus, voor ons, mensen,
bent U gekomen.
U spreekt ons aan en kiest ons.
U wil dat we U volgen.
U wil mensen van ons maken,
zoals God ons bedoeld heeft.
U richt ons naar anderen,
om hen op te vissen
en mee te nemen
in de opbouw van Uw Rijk.
Een Rijk waar we allen
zussen en broers zijn,
zonder ziekte of kwaal,
open voor mensen
uit de hele wereld.
Help ons achter te laten
wat we moeten loslaten
en naar de toekomst kijken
om die toekomst mee op te bouwen,
in dienst van U en Uw rijk. Amen.

Bidden met het Woord 2

Heer Jezus, de Vader riep U
en U hebt allen en alles achtergelaten
om Uw roeping en zending te volgen.
Vanaf het begin gaat U voluit.
Er zit snel een vastberaden vaart
in Uw spreken en handelen.
Blijf zussen en broers roepen,
hele gemeenschappen,
om het verleden los te laten
en de hoopvolle toekomst
van Uw Rijk op te bouwen,
U achterna, want U gaat ons voor.
Genees de ziekten en kwalen
van onze gemeenschappen,
zodat er vreugde is voor iedereen,
voor alle volkeren. Amen.

© Eric Haelvoet 2017