



Bezinning 601: Evangelie

Johannes 16,23b-28 = 6° paasweek zaterdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Maar Ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in Mijn naam – Hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in Mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat Ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in Mij naam, hoef Ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat Ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat Ik de wereld weer en ga Ik terug naar de Vader.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus zet de leerlingen aan tot gebed. Hij zegt driemaal dat ze moeten bidden. Maar voortaan zal er een wezenlijk nieuw element in hun gebed zitten: ze zullen bidden in Jezus' naam. Dat is een grondige verandering. Toch betekent dat niet dat Jezus aan de Vader zal vragen waarom de leerlingen bidden. Want de Vader heeft de leerlingen uit zichzelf lief en geeft dus aan de leerlingen waarom ze vragen. Alleen wordt het gebed krachtiger, juist omdat we in Jezus' naam tot de Vader bidden. Het is duidelijk dat het hier over het vraaggebed gaat.

De leerlingen mogen er zeker van zijn dat de Vader hun zal geven wat ze in Jezus' naam vragen. Ze zullen het ontvangen. God is liefdevol en betrouwbaar: liefde geeft graag. Dit alles is gericht op de vreugde, zelfs de volkomen vreugde. Blij nieuws! Evangelie!

Een tweede thema in deze tekst is het spreken in beelden. Jezus heeft tot die laatste avond van zijn leven alles in beelden verteld. Maar vanaf nu zal Hij zonder beelden spreken, maar openlijk. Het is een sleutel om de rest van het Johannesevangelie te lezen: de laatste vijf hoofdstukken.

En opnieuw geeft Johannes de grote beweging, waarrond heel zijn evangelie is opgebouwd. Jezus was bij de Vader en is van bij de Vader naar de wereld gekomen. Het is de neerdalende beweging. Hij heeft dus God bij de mensen gebracht. Hij heeft de band van de Vader met de mensen hersteld en versterkt. Nu gaat Hij naar de Vader en brengt zo de mensen bij de Vader. Dit is de opgaande

beweging. De band tussen God en mens is nu dubbel versterkt en dus heel stevig. In Jezus is God met de mens verbonden en is de mens met God verbonden.

Het Woord in mijn leven

Hoe vaak bid ik in Jezus' naam tot de Vader? Wat betekent in Jezus' naam bidden? Leeft de volkomen, goddelijke vreugde altijd in mij? Indien niet: wie/wat kan me daarbij helpen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
we mogen in Uw naam bidden
tot onze hemelse Vader.
Hij zal ons liefdevol geven
wat we Hem vragen.
Want Hij heeft ons lief
en wil onze volkomen vreugde.
Dank voor deze blijde boodschap,
dit evangelie, echt goed nieuws.
In U is God bij ons gekomen
en U brengt ons bij God.
Onze verbondenheid met God
geeft zin aan ons leven.
Ja, we willen bidden en leven
in Uw naam. Amen.

© Eric Haelvoet 2017