



## Bezinning 599: Van verdriet naar vreugde

Johannes 16,16-20 = 6° paasweek donderdag

### Het Woord

[Jezus zei:] 'Nog een korte tijd en jullie zien Me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.'<sup>1</sup> Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: 'Wat betekent wat Hij nu zegt: "Nog een korte tijd en jullie zien Me niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug"? En "Ik ga naar de Vader"? Wat betekent "nog een korte tijd"? Wat bedoelt Hij toch?' Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: 'Proberen jullie te begrijpen wat Ik bedoelde met "Nog een korte tijd en jullie zien Me niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug"? Waarachtig, Ik verzeker jullie: je zult huilen en weklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn maar je verdriet zal in vreugde veranderen.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

De evangelist slaagt erin in vier verzen driemaal net hetzelfde te zeggen. De woorden 'korte tijd' horen we zeven maal en het woord 'zien' zesmaal. In het midden gaat het over het niet weten of niet begrijpen van de leerlingen. Ze hebben absoluut Jezus' uitleg, zijn Woord nodig. Toch beantwoordt Jezus hun eigenlijke vraag niet.

De woorden 'een korte tijd' slaan natuurlijk op het aantal uren tussen het moment dat Jezus spreekt en het moment van zijn graflegging. Maar eveneens over de periode tussen de graflegging en zijn verrijzenis. Of correcter: het moment van zijn verschijnen aan de leerlingen. Dan zullen ze Hem zien.

Het woord 'zien' mag heel zeker in zijn sterke vorm begrepen worden. Dan zullen ze eindelijk inzien en begrijpen wie Jezus is. Dat kan niet voordat Jezus gestorven is. Enkel en alleen vanuit de verrijzenis kan men echt zien wie Jezus is. Ondertussen zal Hij volledig getransformeerd zijn. Hij zal de verrezen Heer zijn.

Verdriet en vreugde beheersen het laatste vers. De leerlingen zullen door Jezus' lijden, dood en begravenis bijzonder verdrietig zijn. Ze zullen wenen en weklagen. En dat terwijl de wereld zich zal verheugen. De blijdschap van de wereld zal echter kort zijn alsook het verdriet van de

---

<sup>1</sup> In sommige handschriften eindigt deze zin anders: '... maar kort daarna zien jullie Mij omdat Ik naar de Vader ga.'

leerlingen. Want dan volgt de grote vreugde om Jezus' verrijzenis. Pasen zal alles veranderen. En deze keer zal niemand nog de vreugde kunnen afnemen. Een vreugde die eeuwig zal duren.

### **Het Woord in mijn leven**

Welke woorden van Jezus begrijp ik niet (goed)? Wie kan me helpen om ze toch te begrijpen? Zie ik Jezus voldoende als verrezen Heer? Leeft de paasvreugde constant in mij?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus, verrezen Heer,  
het verdriet om Uw dood  
is gekeerd in paasvreugde.  
Een vreugde die blijft.  
Blijf Uw Woord spreken  
zodat we U begrijpen,  
inzien wie U bent,  
en wat het betekent  
in U te geloven.  
Laat U kennen en zien  
aan mensen die twifelen,  
aan mensen zonder hoop,  
aan mensen in een geloofscrisis,  
aan mensen in diepe rouw.  
Schenk hun Uw grote vreugde. Amen.

© Eric Haelvoet 2017