



## Bezinning 598: Drie taken van de Geest

Johannes 16,(4b)5-11<sup>1</sup> = 6° paasweek dinsdag

### Het Woord

[Jezus zei:] *'Ik heb dit niet al eerder verteld omdat Ik nog bij jullie was. Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: "Waar gaat U naartoe?"* Jullie zijn verdrietig, omdat Ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga, zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden. Wanneer Hij komt, zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde – dat ze niet in Mij geloven, gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, oordeel – dat de heerser over de wereld is veroordeeld.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus zegt zesmaal dat Hij weggaat. De eerste en de zesde maal zegt Hij ook naar Wie Hij gaat: naar de Vader. Hij was heel zijn leven gericht op de Vader. Hij beleefde een unieke eenheid met de Vader. En ook op die laatste avond van zijn leven blijft Hij verbonden met de Vader en blijft Hij vertrouwen in de Vader. Hij zal voor eeuwig verenigd worden met de Vader. Het lijden en de dood zullen Hem daar niet van afhouden.

Integendeel. Met menselijke ogen bekeken is Jezus' kruisdood een mislukking, een grote schande, een diepe vernedering. Maar juist die kruisdood brengt Hem tot de verheerlijking van de Vader en zijn eigen verheerlijking. Het is de paradox van ons geloof.

Zijn heengaan naar de Vader is zelfs nodig voor de leerlingen. Jezus kan hun de Geest niet zenden als Hij niet eerst naar de Vader gaat. Slechts in de volkomen en eeuwige vereniging met de Vader kan Hij de Geest van troost zenden. Uit zichzelf zijn de leerlingen niet in staat hun taak te volbrengen. Ze hebben de Geest nodig. Meer nog: het is de heilige Geest die Jezus' opdracht verderzet. De christenen kunnen slechts dienaar zijn van de Geest. Het belangrijkste in de evangelisatie gebeurt niet door de mensen die evangeliseren, maar door de Geest.

De Geest heeft drie taken. Hij zal de wereld laten inzien dat niet geloven in Christus de grote zonde is. Hij zal de wereld tot inzicht brengen dat Jezus' dood geen schandelijke vernedering is,

---

<sup>1</sup> Vers 4b (*cursief*) wordt niet gelezen.

maar juist geleid heeft tot de verheerlijking van God en Christus. Hij zal de wereld ervan overtuigen dat het kwaad veroordeeld is en niet het laatste woord heeft. God heeft in Jezus Christus en zijn kruisdood het kwaad overwonnen, inclusief de dood.

### **Het Woord in mijn leven**

Hoe groot zijn mijn inspanningen om een te worden met de Vader, Christus en de heilige Geest? Zie ik voldoende in dat Jezus' kruisdood geleid heeft tot zijn verheerlijking bij de Vader? Welke consequenties trek ik daaruit voor mijn geloof en mijn leven? Steun ik bij mijn evangelisatietaak (als jongere, ouder, leraar, catechist, priester ...) voldoende op het werk van de heilige Geest of reken ik te eenzijdig op mijn eigen inspanningen? Schakel ik me voldoende in in de drie taken van de Geest?

### **Bidden met het Woord**

Heilige Geest van de Vader,  
heilige Geest van de Zoon,  
Christus zendt U altijd weer  
om ons te troosten,  
om de wereld te overtuigen  
van het geloof in Christus,  
van zijn verheerlijking  
doorheen de kruisdood  
en van de veroordeling  
van alles wat kwaad is,  
ook de vreselijke dood.  
Geef ons een goed inzicht  
in Uw heilzame, sterke werking.  
Geef ons de soepelheid  
ons in te schakelen  
in alles wat U doet.  
Geef ons het sterk vertrouwen  
dat Uw werk veel belangrijker is  
dan onze inspanningen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017