



Bezinning 597: Goddelijke troost

Johannes 15,26 – 16,4a = 6° paasweek maandag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Wanneer de Pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten Mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest. Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en Mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt, zullen jullie denken aan wat Ik gezegd heb.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Johannes en zijn medechristenen leven in extreem moeilijke omstandigheden. Ze zijn uit de synagogen gezet. Dat betekent een volkomen breuk met de moedergodsdienst. En er worden christenen gedood omdat ze in Jezus geloven. Bovendien denken die moordenaars dat ze daarmee God zelf eren en dienen. Midden in die vervolgingen spreekt deze tekst de christenen moed in.

Om te beginnen is de Geest nabij. Hij wordt door Jezus van bij de Vader gezonden. De Geest is dus aanwezig en werkzaam in opdracht van de Vader en de Zoon. Kan men zich een grotere ondersteuning dromen?

Er is nog meer troost en bemoediging. Niet alleen de Geest getuigt over Jezus, maar ook de christenen. We mogen zelfs meer zeggen: de Geest getuigt doorheen de christenen. Dat mogen ze geloven. Daar mogen ze van leven. Dag mag hun grote troost zijn.

Christenen doden, zelfs in het algemeen mensen doden, gaat niet samen met geloof in de Vader en Christus. Omdat men God noch Christus kent, doodt men christenen. Geweld is echter niet Gods weg.

En er is nog een troost: het Woord van Christus. In tijden en momenten van vervolging omwille van het geloof mogen we steunen op Jezus' Woord. In de evangeliën en in heel de Bijbel vinden we alle nodige elementen om trouw te blijven en stand te houden, zelfs de hardste tegenstand.

Het Woord in mijn leven

Leef ik me voldoende in in situaties waar christenen en andere gelovigen vervolgd en zelfs gedood worden omwille van hun geloof? Leef ik echt met hen mee? Ken ik de Trooster-Geest voldoende in de praktijk? Geloof ik dat de Geest getuigt doorheen mijn/ons getuigenis? Zoek ik in moeilijke situaties troost in Gods Woord?

Bidden met het Woord 1

Heer Jezus Christus,
U kent de vervolging.
U kent het lijden.
U kent de kruisdood.
U laat niemand in de steek.
Juist als we het meeste lijden
omwille van ons geloof in U,
zendt U ons Uw Geest.
Hij geeft ons troost en moed.
Hij zelf getuigt door ons.
Geef dat we nooit doden.
Verban al het doden,
alle geweld uit onze wereld.
Spreek tot ons Uw Woord
dat ons sterkt en inspireert,
vooral als het moeilijk is. Amen.

Bidden met het Woord 2

Heer Jezus Christus,
ik bid tot U voor alle mensen
die vervolgd worden
omwille van hun geloof,
in welke godsdienst dan ook.
Sommigen worden gemarteld,
vernederd, uitgesloten
en zelfs gruwelijk gedood.
Wees vooral bij hen.
Zend hun Uw heilige Geest
om hen te sterken,
om hen te troosten,
om hen te laten volharden
in trouw aan hun geloof.
Geef dat niemand niemand vervolgt
omwille van het geloof. Amen.

© Eric Haelvoet 2017