



Bezinning 594: Licht en duisternis

**Johannes 15,18-21 = 5° paasweek zaterdag, 23 februari H. Polycarpus, 13 augustus HH.
Ponitanus en Hippolytus**

Het Woord

[Jezus zei:] 'Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan Mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Doorheen zijn evangelie roept de evangelist Johannes de spanning op tussen twee werelden, twee realiteiten. Deze werelden zijn niet compatibel, niet met elkaar te verzoenen. Ze strijden tegen elkaar. Langs de ene kant staat Jezus. Het is de wereld van het licht en van de liefde. Langs de andere kant staat de duisternis, de haat, het geweld, de zonde en het geweld. Jezus is gekomen om deze laatste wereld te redden en haar het echte leven aan te reiken.

Maar sommigen aanvaardden dat niet. Ze verdragen niet dat Jezus de wereld oordeelt en ze kennen God niet. Daarom haten ze Jezus. En ze haten ook zijn leerlingen, hen die Hem willen volgen.

Jezus roept de christenen weg uit de wereld van de duisternis om te leven in het licht. Daardoor zijn we niet meer van deze wereld, maar van die nieuwe werkelijkheid.

Toch is het niet zo eenvoudig wit of zwart. Het licht en de duisternis lopen door elke mens heen. We moeten allen steeds weer opnieuw overgebracht worden van het kwaad naar de liefde. Van haat naar vrede. Het is een levenslang proces.

Het komt uiteindelijk neer op de eenheid met Jezus. Als we gehaat worden omdat we in Jezus geloven, vraagt Hij ons een te zijn met Hem, zowel in het negatieve (gehaat worden) als in het

positieve (men luistert naar onze woorden). En dat is nu juist het eerste groot geschenk dat Jezus geeft aan allen die Hij uit de wereld roept: een zijn met Hem.

Het Woord in mijn leven

Ervaar ik rond mij die strijd tussen twee werelden? Hoe omschrijf ik die twee werelden? Hoe omschrijf ik die strijd? Erken ik die strijd in mezelf? Wat doe ik als de wereld mij haat omwille van mijn gehechtheid aan Jezus?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Licht voor de wereld,
U verdrijft alle duister.
U komt om ons te redden.
U kent de strijd in ons:
de strijd tussen liefde en haat,
de strijd tussen gehechtheid aan U
en gebondenheid aan de wereld,
de strijd tussen goed en kwaad.
U hebt ons uit de wereld geroepen
om een te zijn met U, steeds meer.
Maar ook om het goede te verspreiden
en steeds meer licht te brengen.
Bemoedig ons telkens weer
om brengers van het licht te zijn.
U hebt ons met klem beloofd
dat het Licht zal overwinnen.
Ja Heer, laat het licht winnen
in mij en in alle mensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017