



Bezinning 591: Dienaar en Gezant

Johannes 13,16-20 = 4° paasweek donderdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Waarachtig, Ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal: Ik weet wie Ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat, zal in vervulling gaan: "Hij die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd." Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren. Wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat Ik het ben. Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door Mij gezonden is, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Na de voetwassing interpreteert Jezus dat sterk profetisch teken. Alles wat Jezus heeft gedaan en gezegd, moet opgevat worden als dienstbaarheid aan de mensen. Ook zijn lijden en sterven op het kruis. Meer nog, de voetwassing toont ons op een zeer duidelijke manier wie God is. Een Dienaar. Neen, dé Dienaar, die ons de voeten wast.

Jezus verbindt hier twee woorden, die wij zelden verbinden: dienaar en gezant. Jezus ziet zichzelf als iemand die door de Vader gezonden is om de mensen te dienen. Door te dienen vervult Jezus zijn opdracht als gezant van God. En Hij kan maar de gezant van God zijn door te dienen.

Dit geldt ook voor elke christen. Een christen is door Christus gezonden om dienaar te zijn van allen. En hij is slechts dienstbaar als gezondene van Christus en dus in zijn naam. Dit is een heel belangrijk geloofsinzicht. Een atheïst kan zeer dienstbaar zijn, maar hij doet dit niet in Jezus' naam.

Daarom eindigt deze tekst met een prachtige dubbelredenering. Wie mij ontvangt omdat ik door Jezus gezonden ben, ontvangt Jezus zelf. En wie Jezus ontvangt, ontvangt daardoor de Vader zelf. Alles begint bij de Vader: Hij zendt Jezus. Alles eindigt bij de Vader: we zijn dienstbaar voor Hem, opdat Hij dienstbaar zou kunnen zijn aan de mensen.

Jezus geeft ons nog een mooi woordenpaar: weten en doen. Je kan dit alles perfect weten en inzien, maar nooit dienstbaar zijn. Een gelovig weten is pas authentiek en zinvol als het uitmondt

in de juiste daden. Voeten wassen kan niet enkel een theorie zijn, een mooi idee. Het moet gedaan worden, altijd weer opnieuw en wel in al onze daden.

Het Woord in mijn leven

Zie ik mezelf als een gezondene van Jezus Christus? Voel ik me een gezant van Jezus Christus? Ben ik dienstbaar voor anderen om Jezus dienstbaar te laten zijn voor anderen? Is mijn geloofskennis daadwerkelijk levend?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent door de Vader gezonden.
In zijn naam bent U dienstbaar.
Alles doet U voor Hem,
om Hem te eren,
om Hem dienstbaar te laten zijn
voor ons en alle mensen.
U roept en zendt ook ons:
om de mensen de voeten te wassen.
Maar in werkelijkheid
wast U hen liefdevol de voeten.
U wil de mensen dienen
door onze helpende handen,
door ons gaan en staan,
door ons spreken en zwijgen,
door ons liefdevol luisteren,
door ons hartelijk troosten,
door onze gemeenschapsopbouw,
door zoveel, ja door al ons handelen.
Wees dan de Dienaar in ons
en door ons voor velen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016