



Bezinning 590: In opdracht

Johannes 12,44-50 = 4° paasweek woensdag; 6 november: verkondigers van het geloof in onze streken

Het Woord

Jezus had luid en duidelijk gezegd: 'Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft, niet meer in de duisternis is. Als iemand Mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, zal Ik niet over Hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie Mij afwijst en Mijn woorden niet aanneemt, heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb, zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens Mezelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Met deze tekst sluit Johannes het eerste deel van zijn evangelie af. Hij geeft de belangrijkste sleutel om Jezus te begrijpen, in te zien wie Jezus is en wat Hij is komen doen. Jezus schreeuwt dit uit: iedereen moet het horen en wel klaar en helder. Deze woorden van Jezus vormen duidelijk een eerste apotheose.

Jezus benadrukt zijn eigen identiteit door zijn eenheid met de Vader helder te formuleren. Wie in Jezus gelooft, gelooft in de Vader. Wie Jezus ziet, ziet de Vader. De Vader heeft Jezus gestuurd. Jezus verwoordt enkel en alleen wat de Vader Hem heeft opgedragen te zeggen. Kortom: er is een absolute en volkomen eenheid tussen Jezus en de Vader.

Het tweede grote thema is het oordeel. Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Het is zijn naam. 'Jezus' betekent letterlijk 'God redt'. En toch is er een oordeel. De Vader liet Jezus het Woord spreken. Dat Woord oordeelt en veroordeelt, nu al en eens definitief op het einde van de tijd. Het oordeel zegt dat het niet om het even is wat men doet. Wel of niet in Jezus en zijn Woord geloven maakt een groot verschil. Hét groot verschil.

Er is een tekst in het Eerste Testament die duidelijk als inspiratie dient voor Jezus en voor de evangelist: 'Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun Mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat Ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de

woorden die zij in Mijn naam spreken, zal Ik ter verantwoording roepen' (Deuteronomium 18,18-19). De Heer spreekt hier tot Mozes. Hij kondigt profeten aan. Welnu, Jezus is dé profeet die perfect beantwoordt aan de wil van de Heer, zijn Vader.

Maar Jezus' woorden zijn vooral een blijde boodschap. Hij is gekomen als het licht om alle duisternis te verdrijven. Het gaat over de duisternis van de dood en het kwaad. En zowel het handelen van de Vader als het leven van Jezus zijn gericht op het eeuwige leven. Jezus redt om de mensen binnen te leiden in het eeuwige leven bij de Vader.

Het Woord in mijn leven

Hoe dikwijls en hoe intens beschouw ik de eenheid tussen Jezus Christus en de Vader? Hoor ik de Vader zelf aan het Woord in wat Jezus zegt? Zie ik de Vader zelf handelen in wat Jezus doet? In welke stuk duisternis in mezelf moet Jezus' licht nog schijnen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U horen is de Vader horen.
U zien handelen,
is de Vader zien handelen.
De Vader heeft U gezonden
en U bent gehoorzaam geweest
aan alles wat Hij U opdroeg.
Help ons voldoende
de eenheid tussen U en de Vader
met gelovige overgave te beschouwen
en binnen te laten komen.
Laat ons deelhebben
aan Uw eenheid met de Vader.
Help ons te zeggen en te doen
wat de Vader ons opdraagt.
Dan leven we in het licht
en hebben we daadwerkelijk deel
aan het eeuwig leven. Amen.

© Eric Haelvoet 2016