



Bezinning 59: God en keizer 1

Matteüs 22, 15-21 = 29° zondag A-jaar

Het Woord

Nu trokken de Farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze Hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar Hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat U oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat U zich aan niemand iets gelegen laat liggen, U kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat U vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars? Laat Me de belastingmunt zien’. Ze reikten Hem een denarie aan. Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ Ze antwoordden: ‘Van de keizer’. Daarop zei Hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer terug, en geef aan God wat God toebehoort’.

Een woord bij het Woord

Het is een valse vraag, die de afgevaardigden van de Farizeeën en Herodianen aan Jezus stellen. Immers, ze bezitten een denarie met de afbeelding van de keizer op. Er waren echter ook muntstukken zonder die afbeelding, want Rome had uit respect voor het joods principe dat men geen beelden mag maken, munten zonder afbeelding laten slaan. Door het bezit van dat muntstuk heulen ze al mee met de Romeinse bezetter en is de vraag dus vals.

De pointe van dit verhaal ligt in het woord ‘afbeelding’. Immers, naast de afbeelding stond er ook een tekst op het muntstuk: ‘Keizer Tiberius, zoon van de goddelijke Augustus, Augustus’. De keizer als godheid! En dat in het bijzijn van Jezus, die de enige Zoon van God is. Aan de keizer teruggeven wat van de keizer is, is dan ook zichzelf financiële en ook politiek-religieuze schade toebrengen, zelfs met gevaar voor het eigen leven. De bezetter kon hard zijn.

Om helemaal van zijn Vader te kunnen zijn en aan de Vader te geven wat Hem toekomt, heeft Jezus zich helemaal ontdaan van de aardse zaken (geld – (politieke) macht – menselijk aanzien...). Hierin was Hij consequent tot in de dood.

Het Woord in mijn leven

Mag mijn geloof in Jezus Christus tot gevolg hebben dat ik minder financiële en andere wereldse voordelen heb? Geef ik aan God wat Hem toekomt? Aanbid ik andere goden dan God?

Bidden met het Woord

Heer Jezus, Zoon van God,
Gij hebt aan God gegeven wat Hem toekomt
en wel tot in de limieten.
Zo leidt Gij ons binnen in het Rijk van God,
dat uiteindelijk vreugde is en verrijzenis.
Geef dat wij U volgen.
Sta ons bij als dit iets van ons kost,
dat wij U niet ontrouw worden
om geld, macht of menselijk aanzien. Amen.

© Eric Haelvoet 2010