



Bezinning 588: De hele wereld achter Jezus

Johannes 12,17-19 ¹

Het Woord

De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat Hij dit wonderteken had gedaan. En de farizeeën zeiden tegen elkaar: 'Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het zevende teken van Jezus – de opwekking van Lazarus uit het graf (Johannes 11,1-44) – blijft lang nagalmen in het vierde evangelie. Het is dan ook een zeer sterk teken, dat de mensen diep beroert. Velen geloven in Jezus en gaan Hem in Betanië opzoeken. Ze zijn bij Jezus om Hem met palmtakken in Jeruzalem te verwelkomen. Ook uit Jeruzalem komen vele mensen Hem enthousiast tegemoet.

Zoveel mensen op de been voor Jezus! Het getuigenis van een aantal slaat aan. De kracht van het getuigenis mag niet onderschat worden. Getuigenissen raken mensen, zetten hen in beweging, maken hen enthousiast.

Maar al die mensen rond Jezus doen de farizeeën koken. Ze willen dat de mensen naar hen luisteren, achter hen lopen, hen volgen. Maar nu volgen ze Jezus. De opwekking van Lazarus uit de doden vindt geen waardering bij hen. Integendeel, ze zien het enkel als een bedreiging. Ze reageren vanuit hun angst dat uiteindelijk niemand hen nog zal volgen. En juist die angst leidt tot een grote overdrijving. De noodkreet 'de hele wereld loopt achter Jezus' zegt vooral veel over hun vrees.

Maar ofschoon ze het zo niet bedoelen, profeteren ze toch. Want inderdaad, Jezus heeft een weerklink gevonden in de hele wereld. Dat was en is niet tegen te houden. God zij dank.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

Het Woord in mijn leven

Welk getuigenis over Jezus heeft een diepe indruk op mij gemaakt? Wat waren daar de gevolgen van? Wanneer heb ik het sterkst getuigd over mijn geloof? Wat waren de gevolgen voor de mensen die naar mij luisterden? Wat waren de gevolgen voor mij?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U overwint zelfs de dood.
Wat een teken van God.
Hij werkt door U
en brengt het eeuwige leven,
zelfs over het graf heen.
Dit is zeer groot nieuws
voor de hele wereld,
voor alle mensen.
Mogen heel velen U vinden
en leven van Uw boodschap,
van alles wat U ons schenkt.
Help ons te getuigen over U
met de juiste daden,
met de juiste woorden,
op de juiste toon. Amen.

© Eric Haelvoet 2016