



## **Bezinning 584: Ik en de Vader zijn een**

**Johannes 10,22-30 = 4° paasweek dinsdag; 22 of 25 oktober: kerkwijdingsfeest**

### **Het Woord**

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd. Het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de joden om Hem heen staan, ze vroegen Hem: 'Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.' Jezus antwoordde: 'Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat Ik namens Mijn Vader doe, getuigt over Mij, maar u wilt Me niet geloven, omdat u niet bij Mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand roven. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van Mijn Vader roven en de Vader en Ik zijn één.'

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Tijdens de tempelwijdingsfeesten herdenkt men de herinwijding van de tempel. De Syriërs, meer bepaald Antiochus Epiphanus, hadden de tempel ontwijd door een beeld van Zeus op het altaar te plaatsen. Een gruwel voor de joodse ziel: een vreemde god op de meest heilige plaats van de hele wereld. Judas de Maccabeeër verwijderde het afgodenbeeld en liet een nieuw altaar maken. Sindsdien viert men elk jaar de herinwijding van de tempel.

Johannes schrijft dat het winter is. Het is koud. Maar vooral de harten van de joden zijn bevroren tegenover de warme boodschap van Jezus. De joden omsingelen Jezus. Ze willen Hem vastzetten in zijn eigen woorden. Daarom komen ze nogmaals met de vraag rechtuit te zeggen of Hij de Messias is.

Jezus heeft eerder al positief geantwoord. Maar ze geloven Hem niet. Ze geloven niet in Hem. Ze kunnen zelfs niet in Hem geloven, omdat geloof een gave van God is. Welnu, ze kregen die gave niet: ze behoren niet tot Jezus' kudde. Het staat er overigens ongenueanceerd. Jezus zegt niet: 'Jullie geloven maar een beetje.' Maar radicaal: 'Jullie geloven niet.' Wit-zwart dus.

Jezus verwijst nogmaals naar de werken die over Hem getuigen dat Hij de Messias is. Want Hij doet exact wat de Schrift over de Davidische Messias zegt.

De Messias: het is een gevaarlijk woord. Hoe vul je dat woord in? Hoe interpreteer je dat? Wat is er de inhoud van? Voor Jezus is het alleszins geen politieke term, maar een spirituele. Hij geeft het eeuwige Leven aan de mensen. Het goddelijke Leven dus. De politieke leiders hebben heel zeker macht. Maar ze zijn machteloos omtrent het spirituele vlak: niemand kan mensen uit Jezus' hand wegroven.

Het eenvoudig slotzinnetje drukt Jezus' hoogste identiteit uit: Hij is een met de Vader. Hij is dus God. Vanuit de joden bekeken is dat een godslastering. Geen wonder dat ze Hem opnieuw willen stenigen. Stenigen en dus doden. De dreiging wordt steeds harder. De sfeer wordt steeds meer winters: ijskoud.

### **Het Woord in mijn leven**

Wat houdt voor mij het woord 'God' in? Wat houdt voor mij het woord 'eeuwig Leven' in? Geloof ik werkelijk in Jezus als God?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
U bent de Messias.  
Een Messias met zorg,  
als de Goede Herder,  
die ons heel veel geeft,  
vooral het eeuwige Leven.  
We kunnen niet groter wensen.  
Ja, U kent ons door en door  
en U houdt van ons  
zoals we werkelijk zijn.  
U kent ook ons arm geloof.  
Daarom vragen we U:  
geef ons meer geloof,  
meer overgave aan U,  
onze Heer en onze God,  
een met de Vader. Amen.

© Eric Haelvoet 2016