



Bezinning 576: Gods waarheid bevrijdt

Johannes 8,31-42 = veertigdagentijd 5° week woensdag

Het Woord

En tegen de joden die in Hem geloofden, zei Jezus: 'Wanneer u bij Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.' Ze zeiden: 'Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt U dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?' Jezus antwoordde: 'Waarachtig, Ik verzeker u: iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u Mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat Ik zeg. Ik spreek over wat Ik gezien heb bij de Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw vader.' 'Onze vader is Abraham,' zeiden ze. Maar Jezus zei: 'Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt Mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die Hij van God gehoord heeft, doden – zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat uw vader deed!' Ze zeiden: 'Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.' 'Als God uw Vader was,' zei Jezus tegen hen, 'zou u Mij liefhebben, want Ik ben bij God vandaan gekomen toen Ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens Mezelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De evangelist geeft eerst de geloofsdynamiek in vier stappen. Het begint met Jezus die zijn Woord spreekt en de gelovige die bij zijn Woord blijft. Zo wordt hij (steeds meer) leerling van Jezus en kent hij de waarheid. En die waarheid maakt hem werkelijk vrij. Dat is de echte gelovige. Gods bedoeling is dus dat de mens werkelijk vrij wordt. Uiteraard gaat het over een proces, waarin men steeds meer vertrouwd raakt met Jezus' Woord en steeds meer een vrije mens wordt. En het is Jezus die de mens bevrijdt: een prachtig geschenk.

Jezus wijst op een diepe onvrijheid: die van de zonde. Daaruit wil Hij ons bevrijden. Hij keert zich tegen de zonde, niet tegen de zondaar.

Jezus blijft zijn geloofsbrieven op tafel leggen: Hij zegt wat Hij bij de Vader gezien en gehoord heeft. Het is dus Gods waarheid die Hij spreekt. Die goddelijke waarheid maakt de mens werkelijk vrij.

Voor het eerst in het evangelie van Johannes horen we de naam Abraham. Ineens zesmaal. De toehoorders van Jezus beroepen zich op de vader van het geloof. Maar Jezus ziet niet de daden die daarbij passen. Vooral hun plan om Hem te doden gaat daar radicaal tegen in.

Dan beroepen ze zich op hun hemelse Vader: God zelf. Maar ook dat ziet Jezus niet. Want wie in de Vader gelooft, heeft de Zoon van de Vader lief. En dat doen ze niet. Kortom, ze erkennen niet dat God in Jezus aanwezig is en spreekt.

Het Woord in mijn leven

Welke van de vier stappen in het geloofsproces heb ik wel (voldoende) geïntegreerd, welke te weinig: bij Jezus' Woord blijven; leerling van Jezus zijn/steeds meer worden; de goddelijke waarheid kennen; die waarheid maakt werkelijk vrij? Uit welke zonde verlang ik door Jezus bevrijd te worden? Doe ik (voldoende) wat past bij mijn christelijk geloof?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U spreekt God Woord.
Meer nog: U bent zijn Woord.
Help me bij Uw Woord blijven,
bij die goddelijke waarheid.
Bevrijd me steeds meer
van al wat zonde is.
Geef me de ware vrijheid,
zodat ik echt doe
wat Uw Woord van mij vraagt.
Maar geef me boven alles
steeds meer liefde voor U,
mijn Heer en mijn God,
mijn grote bevrijder. Amen.

© Eric Haelvoet 2016