



Bezinning 572: Rivieren stromen

Johannes 7,40-53 = veertigdagentijd 4^o week zaterdag

Het Woord

Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze: 'Dit moet wel de profeet zijn.' Anderen beweerden: 'Het is de Messias,' maar er werd ook gezegd: 'De Messias komt toch niet uit Galilea? De Schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David woonde?' Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, en sommigen wilden Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets. De dienaren van de hogepriesters en de farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd: 'Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?' antwoordden ze: 'Nog nooit heeft een mens zo gesproken!' Maar de farizeeën zeiden: 'Hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of farizeeër tot geloof in Hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent – vervloekt zijn ze!' Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring, zei: 'Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan?' Ze zeiden tegen hem: 'Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.' Daarop ging iedereen terug naar huis.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus zei net voor deze tekst: 'Laat wie dorst heeft, bij Mij komen en drinken!' (Johannes 7,37b). Jezus zelf verwijst naar een tekst uit de Schrift: 'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft.'¹ Jezus zelf komt echter in de tekst van deze dag niet voor. We horen enkel reacties op zijn woorden. Die reacties zijn verschillend. Maar niemand is neutraal: iedereen heeft een mening en kiest een positie.

Sommigen geloven in Jezus als profeet. Ze zien een gelijkenis met de grote profeet Mozes die met zijn staf op de rots klopte en er vloeide water uit (Exodus 17,6).

Anderen zien in Jezus de Messias en verwijzen daarmee naar het einde van de tijd. Juist de Messias werd gevierd tijdens het Loofhuttenfeest, waarop dit alles gebeurt.

¹ Er is geen enkel vers in de Schrift met letterlijk deze inhoud. Er zijn wel vier verzen die tot inspiratie dienen: Ezechiël 47,12, Joël 4,18 en Zacharias 13,1;14,8

De dienaren zijn de tempelpolitie, die gestuurd waren om Jezus gevangen te nemen (Johannes 7, 32b). Ze hebben dus Jezus horen spreken en zijn diep onder de indruk van zijn woorden. 'Niemand heeft ooit zo gesproken.' Ze zijn zo gegrepen door Jezus dat ze Jezus niet grijpen om Hem mee te nemen.

De hogepriesters en farizeeën geloven duidelijk niet in Jezus. Het is een keuze. Er is geen twijfel meer. Ze kijken neer op de gewone mensen, die volgens hen de Wet niet kennen. Ze noemen hen zelfs heel vernederend 'vervloekten'. Dat wil zeggen dat God zelf hen definitief heeft laten vallen. Dat gaat diametraal in tegen het godsbeeld van Jezus.

Diezelfde hogepriesters en farizeeën achten het niet mogelijk dat een profeet uit Galilea komt. Alsof God gebonden zou zijn aan wat ooit in de geschiedenis gebeurde. God is altijd nieuw, altijd verrassend, altijd vrij.

Nikodemus verdedigt Jezus binnen het Sanhedrin. Hij wil de regels van een eerlijk proces volgen. Maar ook hij krijgt het deksel op de neus. Allen gaan naar huis, zonder dat er een eindoordeel valt.

Het Woord in mijn leven

Hoe omschrijf ik mijn reactie op Jezus' woorden? Doet mijn geloof in Jezus rivieren van levend water uit mijn hart stromen? Wat betekent dat voor mensen rond mij? Welk Woord van Jezus heeft me diep aangegrepen? Wat was daar het gevolg van?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U spreekt Woorden van leven,
als water dat doet groeien.
Uit Uw hart stromen rivieren
van leven en goedheid.
Door in U te geloven,
met heel onze ziel,
zullen er ook uit ons hart
rivieren vol liefde stromen.
Laat dat levend water vloeien
om velen te laven,
om velen leven te geven,
om velen te verkwikken. Amen.

© Eric Haelvoet 2016