



Bezinning 571: Niet op eigen kracht

Johannes 7,31-36 ¹

Het Woord

Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven, 'want,' zeiden ze, 'wanneer de Messias komt, zal die niet meer wondertekenen verrichten dan Hij heeft gedaan.' Toen de farizeeën hoorden hoe er door de mensen over Hem gesproken werd, stuurden zij en de hogepriesters dienaren om Hem te arresteren. Jezus zei: 'Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft. U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar Ik ben.' Toen zeiden de joden tegen elkaar: 'Waar gaat Hij dan naartoe, dat wij Hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? Wat bedoelde Hij dan toen Hij zei: "U zult Me zoeken maar Me niet vinden. U zult niet kunnen komen waar Ik ben"?''

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Midden de spanning over Jezus' naderend einde, zijn er toch ook velen die wel in Hem geloven. Toch is hun geloof niet voldragen. Ze gaan er immers van uit dat Hij niet de Messias is. En hun geloof is nog gebaseerd op de wondertekenen die Jezus doet. Maar het zijn inderdaad tekenen die een veel grotere werkelijkheid openbaren en aantonen. Voor dat visioen staan ze (nog) niet open.

De oversten sturen dan gerechtsdienaren om Jezus te grijpen. Maar die zullen terugkeren zonder Jezus en getuigen: 'Nog nooit heeft een mens zo gesproken' (Johannes 7,46). Het is overigens nog niet het uur waarop Jezus zich zal laten grijpen. Later zal Jezus zich wel gevangen laten nemen.

Opnieuw zien we de grote gedachtegang van Jezus. Hij is van de Vader uitgegaan, verblijft een tijd op aarde en zal naar de Vader teruggaan. Dit komt altijd weer terug in het Johannesevangelie.

Jezus zegt dat zijn toehoorders niet bij machte zijn te komen waar Hij heengaat. En toch verklaart Hij veel verder in hetzelfde evangelie: 'In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?' (Johannes 14,2). De mens kan dus wel degelijk bij de Vader komen. Alle accent ligt dus op 'zult gij *niet bij machte zijn* te komen waar Ik ben.' Op eigen kracht, door eigen inspanningen, op basis van een eigen kenmerk kan de mens

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

nooit bij God of in de hemel geraken. Alleen God kan Hem dat geven en geeft het ook. Het is puur geschenk van God voor de mens.

Johannes speelt dan opnieuw met het fameuze misverstand. Voortdurend verstaat men Jezus verkeerd. De tekst spreekt over de Griekse diaspora. Heel wat joden leefden niet in Palestina, maar in het buitenland zoals in Griekenland. De joden begrijpen dus niet dat Jezus naar God gaat. Daarom geven ze een heel andere uitleg aan Jezus' woorden. In plaats van Hem om uitleg te vragen. Het is dan ook zoveel veiliger *over* iemand te spreken dan *met* hem.

Het Woord in mijn leven

Op welke basis geloof ik in Jezus? Als ik geloof in leven na de dood: hoe verklaar ik die mogelijkheid? Geloof ik dat ik kan komen waar Jezus nu is?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Messias en Zoon van God,
U bent van de Vader uitgegaan
en naar Hem teruggekeerd.
Het is het grote gebeuren
waarin U allen meeneemt.
Wij kunnen bij U komen,
niet op eigen kracht,
maar omdat U het ons geeft.
Het eeuwige leven is geschenk
en enkel geschenk.
We danken U voor dat perspectief,
die grote, positieve toekomst,
waarheen we allen op weg zijn.
Breng ons thuis bij U, nu al,
en eens voorgoed. Amen.

© Eric Haelvoet 2016