



Bezinning 570: Kennis uit godservaring

Johannes 7,11-24 ¹

Het Woord

Intussen keken de joden op het feest al naar Hem uit en ze vroegen zich af waar Hij was. Overal werd over Hem gesproken: sommigen vonden dat Hij een goed mens was, anderen meenden dat Hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over Hem te spreken uit angst voor de joden. Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en Hij gaf er onderricht. De joden waren verbaasd: 'Hoe weet Hij dat allemaal, terwijl Hij geen opleiding heeft gehad?' Jezus zei: 'Wat Ik onderwijs, heb Ik niet van Mijzelf, maar van Hem die Mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of Mijn leer van God komt of dat Ik namens Mezelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft, is betrouwbaar; hij bedriegt niemand. U hebt van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u Mij te doden?' 'U bent bezeten!' riepen de mensen. 'Wie probeert U dan te doden?' Jezus antwoordde: 'Een ding heb Ik gedaan, en u staat allemaal versted. Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven – niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders – en u besnijdt ook op sabbat. Als er op sabbat besneden wordt omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer Ik op sabbat iemand helemaal gezond maak? Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Eenzijds zoekt men Jezus. Maar als men Hem gevonden heeft, twist men met Hem. Maar vooral: ze begrijpen Jezus niet. Sommigen vinden Hem een goed mens. Ze blijven dus bij het menselijke staan, ook al is hun mening positief. Maar Jezus is zoveel meer dan een goed mens. Anderen oordelen negatief en totaal verkeerd. Jezus brengt de mensen niet in dwaling. Integendeel, Hij leidt mensen naar het ware doel.

Als Jezus dan weer te Jeruzalem en in de tempel verschijnt, stellen ze zijn gezag in vraag. Jezus heeft geen enkele rabbijnschool gevolgd en geeft toch onderricht. Waar haalt Hij zijn kennis vandaan? Tot driemaal toe vernemen we dat Jezus' kennis van God zelf komt. Hij is zo vertrouwd met God, dat Hij van binnenuit over God spreekt. Hij onderricht vanuit zijn ervaring en beleving

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

van een unieke relatie en intimiteit met God. Jezus gaat zelfs nog verder: God geeft Hem de nodige kennis. Het is de Vader die bepaalt wat Jezus zegt. En juist om de Vader te eren, voert Jezus die opdracht uit. Want Jezus zoekt nooit zijn eigen glorie, maar enkel en alleen Gods glorie.

Vanuit zijn diepe relatie met God spreekt Jezus open en vrij, ook als het over kritiek op anderen gaat. Hij vraagt helder en klaar waarom ze Hem willen doden. Hij wordt daarop beschuldigd dat een demon in Hem huist en werkt.

De jongetjes worden besneden op de achtste dag na hun geboorte, ook al is dat een sabbat. De meisjes worden niet besneden. Op die dag krijgen de jongetjes ook hun naam. De besnijdenis werd dubbel gemotiveerd: om hygiënische redenen en om religieuze motieven. Het is het teken van het verbond van God met Abraham en alle afstammelingen van Abraham.

Maar Jezus geneest veel ruimer: Hij geneest de hele mens. Ook op sabbat. En toch beschuldigt men Hem van het overtreden van de sabbatwetten. Daarom dringt Jezus aan op een rechtvaardig oordeel.

Het Woord in mijn leven

Wat is voor mij de hoogste titel voor Jezus? Waarom? Probeer ik deel te hebben aan de unieke diepe relatie met God, zoals Jezus die had en heeft? In hoever is mijn geloofskennis gebouwd op ervaring en beleving en hoever op theoretische kennis? Wat doe ik om mijn ervaringskennis te vergroten?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent een goed mens,
profeet en Zoon van God.
Uw relatie met de Vader
is enig en uniek.
U bent een met de Hem.
Daarom is Uw Woord over Hem
vol gezag en vol leven.
Altijd zoekt U zijn glorie,
nooit die van Uzelf.
Steeds bent U erop gericht
de mens te genezen
en wel de hele mens.
Laat ons deelhebben
aan die eenheid met God
om ook dienstbaar te zijn
aan het geluk van de mensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016