



Bezinning 569: Jezus en zijn broers

Johannes 7,3-9 ¹

Het Woord

En daarom spoorden Jezus' broers Hem aan: 'Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook Je leerlingen het werk dat Je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als Je dit soort dingen doet, laat Je dan zien aan de wereld.' Ook zijn broers geloofden namelijk niet in Hem. Maar Jezus zei: 'Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat ze wel, omdat Ik verklaar dat wat ze doet, slecht is. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet, omdat de tijd voor Mij nog niet rijp is.' Dat zei Hij, en Hij bleef in Galilea.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het Loofhuttenfeest is nabij, het feest waarmee men de woestijntocht van het volk Israël herdenkt. In de woestijn leefde men in tenten, om gemakkelijk steeds weer verder te trekken. Dat is voor Jezus' broers een goede aanleiding om Hem aan te moedigen niet in Galilea te blijven maar naar Judea te gaan om zich daar bekend te maken, om zich daar te openbaren.

Galilea is de duistere, verborgen en zelfs misprezen regio. Judea is echter de plaats waar God zich op een luisterrijke manier manifesteert. Waar God zich openlijk en volledig openbaart. Daarvoor is het volgens Jezus nog niet het moment. Dat uur is nog niet gekomen. Dat komt pas op de avond voor zijn dood (zie Johannes 13,1).

Ondertussen is Jezus een eenzame tegenover zijn eigen broers. Ze geloven niet in Hem. Daarom is hun aanmoediging om naar Judea te gaan, ironisch en vals. Bovendien legt Jezus de vinger op de wonde: Hij verwoordt wat kwaad is, maar juist dat aanvaardt men niet. Het doet zich altijd opnieuw voor: profeten worden niet begrepen, belachelijk gemaakt, bespot ... Maar Jezus blijft trouw aan de wil van zijn Vader.

Jezus beslist nog in Galilea te blijven. Hij kiest ervoor ook op duistere plaatsen aanwezig te zijn en er het heil te verkondigen. Elke mens is Hem de moeite waard, ongeacht de plaats waar hij woont.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

Het Woord in mijn leven

Is er iemand die mij mag zeggen wat kwaad is in mijn leven? Heb ik de moed Gods wil te doen, ook als mijn omgeving dat niet steunt, erger nog, belachelijk maakt? Blijf ik op veilige plaatsen of drijft mijn liefde voor de mensen mij ook naar misprezen mensen en plaatsen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
zelfs Uw broers geloven U niet.
Ze maken U tot een zonderling.
Ze spotten met U, hun unieke broer.
Maar U blijft Gods wil doen.
U blijft het kwade bestrijden,
ook als men dat niet graag heeft,
als men er zich hard tegen verzet.
Want het kwade treft altijd anderen,
het maakt steeds weer slachtoffers.
Openbaar mij mijn kwaad
om mij te zuiveren
en steeds meer aan U gelijk te maken.
Want ik wil in U geloven,
in U, mijn Heer en mijn God. Amen.

© Eric Haelvoet 2016