



## Bezinning 568: U kent God niet

Johannes 7,1-2.10.25-30 = veertigdagentijd 4° week vrijdag

### Het Woord

Daarna trok Jezus door Galilea. In Judea wilde Hij niet komen, omdat de Joden daar Hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest.

...

Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging Hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim.

...

Sommige Jeruzalemmers zeiden: 'Is dat niet die man die ze willen doden? Moet je zien, Hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen Hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat Hij de Messias is? Wanneer de Messias komt, zal niemand weten waar Hij vandaan komt, maar van Hem weten we wel waar Hij vandaan komt.' Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk: 'U kent Mij en u weet waar Ik vandaan kom. Maar Ik ben niet namens Mezelf gekomen. Ik ben gezonden door Iemand die betrouwbaar is, en Hem kent u niet. Ik ken Hem, omdat Ik bij Hem vandaan kom en Hij Mij heeft gezonden.' Toen wilden ze Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Al eerder in het Johannesevangelie wordt gezegd dat de Judeeërs Jezus willen doden (Johannes 5,18)<sup>1</sup>. Er is sprake van harde vijandigheid tegen Jezus. Met deze verzen wordt gezegd wat daar de diepste reden van is en wel door de mond van Jezus zelf: 'U kent God niet.' We kunnen Jezus niet begrijpen als we niet zijn unieke en diepe eenheid met God (willen) zien. Als we God zelf niet kennen. Juist daarvoor is Jezus gekomen: om ons te vertellen en te tonen wie God werkelijk is. We kunnen dus niet om Jezus heen.

---

<sup>1</sup> Dit wordt meerdere malen herhaald in dit zevende hoofdstuk: Johannes 7,1.7.19.20.25.

Enkel en alleen in deze context en met dat doel openbaart Jezus zichzelf als een Gezondene door God zelf. Hij openbaart zichzelf nu niet meer ingehouden of in beperkte kring. Maar Hij schreeuwt het luid uit in de tempel zelf. Iedereen mag en moet het horen, ook de godsdienstige leiders. Het is een uiterst moedig spreken.

Maar men blijft staan bij Jezus' fysieke banden. Zijn broers geloven niet in Hem. En ook de Jeruzalemmers niet. Daarom zijn twee uitspraken ironisch bedoeld, zoals dat bij Johannes vaker het geval is: 'Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat Hij de Messias is?'; 'U kent Mij en u weet waar Ik vandaan kom.' Terwijl de leiders Jezus helemaal niet als Messias erkennen en de Jeruzalemmers Hem totaal niet kennen. Ze blijven immers staan bij Jezus' bloedbanden en zijn menselijkheid. Ze kunnen niet verder kijken.

Op het einde willen ze Jezus grijpen om Hem te doden, maar het gebeurt niet. De tekst zegt het zo: 'Omdat zijn tijd nog niet gekomen was.' Of nog exacter: 'Omdat zijn *uur* nog niet gekomen was.' Het uur van Jezus wordt namelijk niet bepaald door mensen, maar enkel en alleen door God. God stuurt de geschiedenis, niet de mensen.

## Het Woord in mijn leven

Hoe goed ken ik God? Wie en wat kan mij helpen God beter te leren kennen? Erken ik dat Jezus door God gezonden is? Wat betekent dat voor mij?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
wij, mensen, zijn opgesloten  
in ons menselijk denken.  
Maar U denkt zoveel ruimer:  
vanuit God en zijn perspectief.  
Want U bent een met Hem  
en alleen zijn wil leidt U.  
Leer ons God steeds beter kennen  
door de studie van Uw Woord,  
door meditatie en gebed,  
door een groeiende relatie met Hem,  
door gesprekken met medechristenen.  
Dan zullen ook wij leren denken  
vanuit Uw en onze God,  
voor Wie U Uw leven gegeven hebt. Amen.

© Eric Haelvoet 2016