



Bezinning 567: Het Woord drijft boven 2 ¹

Matteus 24,37-44 = 1^o adventszondag A-jaar

Het Woord

Jezus zei: 'Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met rouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de een worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Noach moest een ark bouwen ... midden op het land, ver van het water verwijderd. Hij doet dat op het Woord van de Heer. Hij bouwt er vele jaren aan. Ondertussen vragen de mensen wat hem bezielt. Het is al te gek: midden op het land een ark bouwen! Noach verwittigt hen wat er zal gebeuren en dat ze moeten klaar zijn, meerdere malen zelfs. Maar ze slaan alle goede raad in de wind en zijn niet klaar als het grote water er aan komt. Ze gaan ten onder. Noach niet omdat hij vertrouwde en bouwde op het Woord van de Heer. Hij en zijn familie worden gered. Bouwen op Gods Woord: dat is een centraal gegeven in ons geloof. In het leven van een gelovige drijft het Woord boven, ondanks alle zorgen en inspanningen voor het alledaagse gebeuren.

Ook de tijdgenoten van Jezus – en later van Matteus – worden gewaarschuwd dat de Heer plots zal komen. Ze moeten wakker blijven en gereed zijn. Enerzijds zal de Heer er zijn als we sterven. Op het uur van de dood zal Hij er zijn. Alleen weten we niet wanneer de dood komt. Maar ook in ons dagelijks leven komt de Heer op de meest onverwachte momenten. Daarom moeten we wakkere burgers zijn, alerte gelovigen, om de komst van de Heer op te merken en Hem te verwelkomen. Meer nog: om te doen wat Hij vraagt.

¹ Tweemaal Bonheiden, 24 november 2016.

Het Woord in mijn leven

Wat doe ik om als christen alert te blijven voor de komst van de Heer? Waaraan herken ik zijn komst in mijn leven? Ben ik vol overgave bereid te doen wat Hij concreet vraagt?

Bidden met het Woord 1

Heer en Mensenzoon,
het alledaagse bezig zijn
– eten, feesten, huwen,
de akker bewerken, malen –
is waardevol en goed voor U.
Toch roept U ons verder,
hoger en dieper, breder en wijder,
naar Uw eeuwigheidsperspectief.
Op elk moment kunt U komen
om ons in alle liefde te raken,
aan te spreken en op te roepen
om met U mee te gaan,
om bij U te zijn, met U verbonden.
En om in Uw naam
voor mensen te zorgen.
U wilt dat we liefde zijn
zoals U liefde bent.
De liefde: hét kenmerk
van Uw eeuwigheid.
Kom, Heer Jezus, kom,
ook in wat we doen,
vooral voor wie in nood verkeert. Amen.

Bidden met het Woord 2

Heer en Mensenzoon,
U bent liefde, enkel liefde.
We weten dat U komt.
We willen solidair zijn:
laat niemand achter,
werkelijk geen enkele mens.
Want U bent onze diepste thuis,
ons definitieve doel.
De Vader heeft alle mensen geschapen
voor het eeuwige leven.
Neem dan alle mensen mee
om hen thuis te brengen
in het hemels vaderhuis. Amen.

© Eric Haelvoet 2016