



Bezinning 566: Kiezen

Johannes 6,70-71 ¹

Het Woord

Jezus zei: 'Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.' Hiermee doelde Hij op Judas, de zoon van Simon Isakariot, want hij, een van de twaalf, zou Hem uitleveren.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus spreekt woorden die heel vreemd klinken in de oren van de leerlingen. Bijvoorbeeld: 'Mijn lichaam is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank' (Johannes 6,55). Daarop wordt gezegd dat tweemaal vele leerlingen Hem verlaten. Juist dan stelt Jezus de twaalf voor de keuze: bij Hem blijven of ook weggaan.

Geloven is enerzijds een mooi geschenk van God, genade. Maar het is ook een vrije keuze van de gelovige mens. Petrus verwoordt de keuze van de twaalf: bij Jezus blijven, want Hij heeft woorden van eeuwig leven, Hij in wie ze de heiligheid van God zelf herkennen.

Maar nu draait Jezus deze keuze van de twaalf toch ook weer om. Hij heeft hen uitgekozen. Dat is het eerste en dat zal altijd het eerste blijven. Zo is elke christen een uitgekozene. Jezus zelf heeft ons gekozen om tot de gemeenschap rond Hem te behoren. En wij, mensen, kiezen ervoor die uitverkiezing te aanvaarden, te verwelkomen en ze tot de onze te maken. Onze keuze voor Hem is ons antwoord op zijn keuze voor ons. Het is een keuze die altijd weer vernieuwd moet worden, een leven lang. Een keuze die steeds dieper gaat, met steeds meer overgave.

Maar er zit een duivel tussen de twaalf, iemand die verdeeldheid tot stand brengt. Judas zal Hem uitleveren. Dat zal de directe aanleiding zijn voor Jezus' dood. En toch is ook Judas door Jezus gekozen. Jezus zendt hem niet weg, maar laat hem tot zijn dichtste kring behoren. Jezus zal hem tijdens het laatste avondmaal zelfs een stuk brood geven. Pas daarna verlaat Judas Jezus en de elf om Hem inderdaad uit te leveren aan de joodse overheden (Johannes 13,30).

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie.

Het Woord in mijn leven

Zijn er woorden van Jezus die me doen twifelen of ik nog wel zijn leerling wil zijn? Wat doe ik als ik Jezus' woorden niet (voldoende) begrijp? Op welke manier verraad ik Jezus of lever Hem uit aan kwade krachten? Kan ik met mijn hele hart de belijdenis van de twaalf uitspreken tegenover Jezus zelf: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent' (Johannes 6,68-69).

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
we herhalen Petrus' woorden:
'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven,
en we geloven en weten
dat U de Heilige van God bent.'
Laat dit geloof en deze overgave groeien
in ons wankelmoedig hart,
steeds dieper, steeds steviger.
Sta niet dat we U verraden
en overleveren aan kwade krachten. Amen.

© Eric Haelvoet 2016