



Bezinning 565: Brood van leven

Johannes 6,30-36 = 3° paasweek dinsdag

Het Woord

Toen vroegen ze: 'Welk wonder teken kunt U dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in U geloven. Wat kunt U doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: "Brood uit de hemel heeft Hij hun te eten gegeven.'" Maar Jezus zei: 'Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.' 'Geef ons altijd dat brood, Heer!' zeiden ze toen. 'Ik ben het brood dat leven geeft,' zei Jezus. 'Wie bij Mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar Ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u Me gezien.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus maant de mensen aan in Hem te geloven. Daarop vragen ze een teken en vragen welk werk Hij kan verrichten. Ze willen Hem wel vertrouwen, op voorwaarde dat Hij hun daar voldoende grond voor geeft. Ze verwijzen naar het manna, dat de Israëlieten eeuwen geleden in de woestijn uit de hemel kregen. Ze spreken dus over het brood dat God hun uit de hemel te eten gaf.

'Uit de hemel': die uitdrukking komt viermaal terug. Ja, Jezus is uit de hemel gekomen, door God gezonden. Als brood dat leven geeft aan de wereld. Jezus ziet dus zichzelf als een gave van God om de wereld te voeden. Ze vragen wel dat brood, maar begrijpen nog niet dat het over Hem gaat, niet over brood uit graan gebakken. Het hemels brood staat voor hen, maar ze missen het geloof.

Jezus openbaart zich dan ronduit. Hiervoor deed Hij dat versluiert. We horen een van de vele Ik-ben-uitspraken bij Johannes: 'Ik ben het brood dat leven geeft.' Hij zelf is het brood. Hij voedt de mens zodat deze geen honger meer heeft. Hij laaft de mens, zodat hij geen dorst meer heeft.

Jezus geeft het levensbrood door zijn Woord. Dat het Woord van God de mensen voedt, is een oud schriftgegeven. We lezen: 'Weet dat de dagen komen – spreekt God, de Heer – dat Ik het land zal laten hongeren. Het zal geen honger zijn naar brood of dorst naar water, maar honger naar de woorden van de Heer' (Amos 8,11). Welnu, Jezus is dat Woord van God.

Jezus legt tenslotte de vinger op de wonde van zijn toehoorders. Ze zien Hem, ze zien zijn wondertekens, ze horen zijn Woord, maar ze geloven niet. Geloof, daar komt het uiteindelijk aan de kant van de mens op aan.

Het Woord in mijn leven

Zoek ik (nog) naar tekenen of zelfs bewijzen om in Jezus te geloven? Honger en dorst ik voldoende naar het Woord van God? Zie ik Jezus als een heel groot geschenk van God om leven aan de wereld te geven? Is mijn geloof vol overgave of welke hindernissen zijn er (nog) om voluit in Jezus te geloven? Hoe kunnen die opgeruimd worden?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent het brood van het leven,
door God aan de wereld gegeven.
U stilt onze diepste honger en dorst.
Leer ons hongeren naar Uw Woord.
Zie echter ook ons zwak geloof,
onze aarzelingen en reserves.
Raak ons aan, Heer, diep in ons,
met Uw Woord van leven
om tot volle overgave te komen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016