



Bezinning 564: Een crimineel en het paradijs ¹

Lucas 23,35-43 = 34° zondag C-jaar Christus Koning van het heelal

Het Woord

Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Jezus en zeiden: 'Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, zijn uitverkorene!' Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: 'Als Je de koning van de Joden bent, red Jezelf dan!' Boven Hem was een opschrift aangebracht: 'Dit is de koning van de Joden'. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: 'Jij bent toch de Messias? Red Jezelf dan en ons erbij!' Maar de ander wees Hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan'. En hij zei: 'Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt'. Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn'.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De overheden vertegenwoordigen Jezus' eigen volk, de soldaten de andere volkeren. De eerste misdadiger vertegenwoordigt het hardnekkig kwaad. Iedereen keert zich tegen Jezus. Hij is alleen aan het kruis.

Of toch niet. Er is nog die tweede crimineel. Hij biecht zijn kwaad op, belijdt dat hij een zondaar is. En vraagt zijn redding aan Jezus. Hij heeft ontzag voor God. Hij gelooft. En Jezus schenkt hem vergiffenis en belooft dat hij direct met Jezus in het eeuwig paradijs zal zijn.

Lucas begint zijn evangelie met de geboorte van Jezus. Herders komen Hem eren. Herders, onguur volk, die niet naar de synagoge en de tempel konden gaan wegens hun zorg voor de kudden. Maar juist zij komen het eerst bij Jezus. En op het absolute einde van Jezus' leven op aarde klampt een crimineel zich aan Hem vast. En Jezus laat het toe. Meer nog: Hij belooft hem gelovig gezien het allergrootste: de hemel.

Hoe hoopvol is dat! Zijn we niet allen zondaars? Leven we niet allemaal van Gods vergevende mildheid? Kijken we niet allen uit naar het grote levensdoel? En Jezus maakt het mogelijk. Als we

¹ Mariakerke, 16 november 2016.

ons maar vastklampen aan Hem, onze zonden belijden en vragen met Hem te mogen zijn in zijn Rijk.

Het Woord in mijn leven

Word mijn hart steeds groter voor elke mens, ook voor criminelen? Belijd ik mijn zonden voor Jezus? Vraag ik Jezus mij in zijn Rijk te gedenken?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
de eersten die U bezochten,
bij het begin in de kribbe,
waren onguere randfiguren.
De laatste die bij U was,
bij het einde op het kruis,
was een crimineel.
En toch neemt U hem op
in het grote paradijs,
vervulde belofte van God.
Gedenk ook ons, zondaars.
Vergeef ook ons, mensen.
Laat ons nu reeds
Uw paradijs ervaren
en eenmaal voor eeuwig.
Wees mét ons
en laat ons mét U zijn,
zonder ophouden
en steeds dieper. Amen.

© Eric Haelvoet 2016