



Bezinning 561: Gods grote beloften 6 ¹

Matteus 5,1-12a = 1 november Allerheiligen ABC-jaar ²

Het Woord

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Men kan dit kernverhaal vanuit drie perspectieven lezen: de gelovige, de kerkgemeenschap en God. Wat wordt van mij als gelovige gevraagd? Dat ik nederig of arm van geest ben. Ik verwacht alles van God en de werking van de heilige Geest. Dat ik treur omdat het Rijk van God nog niet ten volle gerealiseerd is. Dat ik zacht ben en dus geen geweld gebruik, niet fysisch en niet mentaal. Maar ook dat mijn zachtheid diepgaand getekend is door moed en dus door volharding. In alle omstandigheden geweldloos blijven is niet eenvoudig. Van mij wordt verwacht dat ik honger en dorst naar de gerechtigheid. Gerechtigheid is het maximum aan menselijkheid, door God gewild. Dat stijgt ver uit boven het recht zoals onze wetboeken het omschrijven. Ik word uitgenodigd barmhartig te zijn. Jezus veracht van mij dat ik rein van hart ben. Dat wil zeggen dat zuivere motivaties mij in beweging brengen en dat mijn daden daarmee overeenkomen. Ik word opgeroepen vrede op te bouwen, tegenpartijen met elkaar te verzoenen. Ik aanvaard ook dat mijn levenswijze tegenstand oproept, vooral bij hen die wel geweld gebruiken. Ja, ik zal beschimpt en vervolgd worden, men zal boze dingen over mij zeggen en vals over mij getuigen. Dit is het lot van Jezus en alle profeten en dus ook van mij als christen.

¹ Westvleteren, 3 november 2016.

² En ook: 4^e zondag A-jaar; wekdagen 10^e maandag; 3 juni HH. Carolus Lwanga en Gezellen; 2 augustus H. Eusebius van Vercelli; heiligenfeesten.

Wat betekent dit voor de kerkgemeenschap? Uiteraard zal de christelijke gemeenschap dit alles ook als groep beleven. Intern zal niemand zich boven een ander verheffen. Naar de buitenwereld zullen we vrede opbouwen en barmhartig zijn. Onze maatstaven voor recht en gerechtigheid gaan ver boven het juridisch apparaat uit. Nooit zullen we ons geloof opdringen tegen de vrije wil van anderen in.

En wat doet God in dit verhaal? Hij schenkt zijn Rijk aan wie leven zoals Hij vraagt. Hij troost ons. Hij schenkt ons de hele aarde. Hij verzadigt onze honger en dorst naar gerechtigheid. Hij is barmhartig voor ons. We mogen thuis komen bij Hem, in zijn heiligdom, eens voor goed en volkomen. Hij behandelt ons als zijn kinderen. We mogen jubelen en vreugdevol zijn, ook te midden van vervolgingen. God zal ons in de hemel een overvloedig loon geven, zoals Hij dat al heeft gedaan voor zijn grootste profeet, Jezus, en alle profeten.

Het Woord in mijn leven

Welke zaligspreking is het best gerealiseerd in mijn leven? Welke is het zwakst gerealiseerd? Aanvaard ik negatieve reacties omdat ik me als christen uit?

Bidden met het Woord 1

Heer Jezus Christus,
U brengt het evangelie,
goed en blij nieuws.
U wilt ons zien jubelen,
vol van hemelse vreugde.
Daarom roept U ons op
tot armoede van geest,
treurend verlangen,
honger en dorst naar gerechtigheid,
tot barmhartigheid en vrede,
zachtmoedigheid en reinheid van hart.
U weet dat we vervolgd worden,
net zoals U en de profeten.
Ondanks alle tegenstanden
zal Uw Rijk komen,
want Uw Vader is God.
Hij zal zijn belofte nakomen:
zijn 'ja' is 'ja'.
Dank voor die bemoediging,
voor die sterke hoop. Amen.

Bidden met het Woord 2

Heer,
Gij zijt de stille Kracht
en diepe Vreugde in mij.
Gij zijt het die roept en oproept
om de lijdende mens heel nabij te zijn.
Laat me in mijn daden steeds zoeken
naar waarheid en authenticiteit.
Laat me nooit moe worden
het goede te doen.
Help me om Uw vrede in mij te bewaren,
ook als er kritiek op me afkomt
of als resultaten uitblijven.
Dank U wel, Heer,
voor deze bevrijdende boodschap. Amen.

© Eric Haelvoet 2016