



Bezinning 558: Over lammeren en wolven 2

Lucas 10,1-9 = 26 januari HH. Timoteus en Titus, 14 februari HH. Cyrillus en Methodius, 13 juni H. Antonius van Padua, 18 oktober H. Lucas en 6 december H. Nicolaas

Het Woord

Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: "Vrede voor dit huis!" Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: "Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt."'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Vier thema's komen driemaal terug in deze tekst. Het is de Heer die roept, zendt en de richtlijnen geeft. De oogst is groot en er moet geoogst worden. Vrede, de goddelijke sjaloom, is de kern van de boodschap. Het onderscheid rein-onrein is opgeheven. Dit laatste is minder duidelijk voor ons, hedendaagse lezers. Maar Lucas zegt het duidelijk: men moet eten wat wordt voorgezet. Dus geen kritische afweging maken van wat rein en onrein voedsel is. De gezonden moeten *een* huis en *elke* stad binnengaan: geen afweging tussen heidenen en joden.

De Heer zendt hier tweeënzeventig leerlingen. In Genesis wordt namelijk gezegd dat er tweeënzeventig volkeren zijn op aarde (Genesis 10,2-31). Ook dat kadert in de opheffing van de categorieën rein-onrein. Alle mensen zijn kinderen van God, zonder onderscheid. En uit alle volkeren worden er mensen geroepen om mee de zending van de Kerk te dragen. De verantwoordelijkheden in de Kerk worden dus niet enkel door de twaalf apostelen, allen joden, gedragen.

Jezus zendt zijn leerlingen als lammeren tussen wolven. Een oud Latijns spreekwoord zegt: 'Homo homini lupus' – 'De ene mens is een wolf voor de andere.' Allen hebben we wolvenstreken in ons.

Maar we worden geroepen om lammeren te worden. Jezus' gezondenen moeten zachtmoedig en geweldloos optreden. Net zoals Hij zelf deed en doet. Hij is het Lam van God dat zich naar de slachtbank laat leiden.

Deze tekst stroomt over van hoop. De oogst is overvloedig. De Heer heeft gezaaid met zijn daden en woorden en vele mensen geloven in Hem. God verspreidt zijn sjalom om mensen tot zonen en dochters van vrede te maken. De gezondenen zullen families en steden vinden waar ze welkom zijn. En een andere formulering van de kernboodschap is: 'Het Koningschap van God is u genaderd.' God komt zelf naar de mensen met zijn Rijk van liefde en vrede. Wij hoeven dus zelfs niet de inspanning te doen naar Hem toe te gaan.

Het Woord in mijn leven

Welke wolvenstreken moet ik nog afleren? Tegenover wie moet ik mij (meer) als lam opstellen? Rust Gods sjalom op mij? Denk ik nog in termen van 'rein-onrein' als het over mensen en volkeren gaat?

Bidden met het Woord

Goede God,
U bent de Heer van de oogst.
Uw profeten en Uw Zoon
hebben veel gezaaid.
En wij mogen oogsten,
om Uw oogst
aan U terug te geven:
Uw eigen mensen,
mensen van Uw sjalom.
Heer, Gij zijt vrede.
Laat ons Uw sjalom brengen
aan alle mensen
die we ontmoeten,
zonder onderscheid.
Laat ons als lammeren zijn,
zachtmoedig en geweldloos,
in dienst van de vrede.
Want vrede is de weg naar vrede. Amen.

© Eric Haelvoet 2016