



## Bezinning 556: Op tocht

Johannes 4,1-4 <sup>1</sup>

### Het Woord

Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat Hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes - Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat -, verliet Hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest Hij door Samaria heen.

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Deze vier verzen vormen de overgang tussen de activiteiten van Jezus in Jeruzalem en de prediking van Johannes de Doper enerzijds en de zending van Jezus in Galilea anderzijds. Het is niet duidelijk waarom Jezus Judea verlaat. En ook niet waarom Jezus door Samaria gaat. Er staat zelfs dat hij door Samaria *moet* gaan. Er zijn immers twee alternatieven: langs de Jordaan, al kon de hitte daar hevig toeslaan, of langs de Middellandse Zee, wat een hele omweg is. Samaria is een soort verboden gebied voor Joden. Samaritanen hangen deels een ander geloof aan dan de joden. Daarom maakt het contact met de Samaritanen de joden onrein.

In het Johannesevangelie vinden we een tegenstrijdigheid betreffende het dopen van Jezus. Eerst zegt deze evangelist dat Jezus doopt (Johannes 3,22). Nu horen we dat Jezus niet zelf doopt, maar zijn leerlingen. Dit vers zou van latere datum kunnen zijn en dus een vreemde inlassing. In elk geval wordt na dit vers nooit meer gezegd dat Jezus of zijn leerlingen dopen.

Voortaan wijdt Jezus zich aan zijn profetisch-charismatische tocht. Hij zal in tekenen en woorden zijn roeping en zending volbrengen.

### Het Woord in mijn leven

Heb ik ooit door een teken van de Heer een nieuw begin moeten maken? Wat is de hoofdzaak van mijn christelijke roeping? Waar volbreng ik die voornamelijk?

---

<sup>1</sup> Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdays.

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
U trekt rond, altijd weer,  
van streek tot streek,  
van stad naar dorp,  
van mens tot mens.  
U gaat waar U moet gaan:  
gezonden door de Vader  
en gedreven door de Geest.  
Geen enkel gebied is negatief:  
alle mensen zijn uitverkoren  
om Uw boodschap te vernemen.  
Toon ook aan mij mijn roeping,  
de plaats waar U wil  
dat ik handel en spreek.  
Laat Uw Geest mij begeleiden. Amen.

© Eric Haelvoet 2016